



ngva

Met een graat in de keel

DOOR JOHAN VERRETH

Genootschaps-avondjes kunnen af en toe onverwachte wendingen nemen, vooral bij het pilsje achteraf. Van: 'Je weet wel hoe belangrijk..' en '(slok)Hmm, lekker stevig biertje, en, euh, of ik niet zou willen..' kreeg ik vóór het glas leeg was een rubriekje in *Aquacultuurnieuws* aangesmeerd. Een sigaar uit eigen doos natuurlijk, want wie wou destijds zodanig een regelmatig verschijnend blad, en wie had steeds maar geroepen dat een A4-tje meer of minder het verschil toch niet kon maken?

Nou ja, eenmaal in de boot, moet je varen. Het kompas staat voorlopig maar op 'waar de wind waait...', we zien wel waar we uitkomen. De redactieraad geeft me de vrije hand, als het maar uit Wageningen komt en leesbaar blijft. Voor een Belg hoeft dat laatste geen probleem te zijn. Zelfs als die goeie ouwe Max van der Stoel zich al zorgen begint te maken om het sluipend angliceringsproces van de Nederlandse Taal (*De Volkskrant*, 4 februari, 1989), dan hoeven wij ons om die enkele gallicismen toch niet druk te maken? Waar ik nou eigenlijk naar toe wil? Wel, hou me er maar aan: een mengkroes van nieuwtjes en ideeën, hier en daar inspringend op actualiteiten, misschien af en toe een onbeschaamd opziblikken naast de Wageningse zijlijn en betweterig oordelen over andermans viskunst. Ik neem me voor ontwikkelingen en gebeurtenissen in de sector te becommentariëren, door een persoonlijke bril (maar met een Wagenings randje eromheen) bekeken en in een luchtig sausje gepresenteerd.

Zo een rubriek vereist een goeie kop. Die van vandaag geldt dáárom ook alleen maar voor vandaag. De eerste keer is altijd moeilijk. Dagen heb ik lopen dubben op een goed opschrift. 'Tussen vin en staart'

leek me toch wat te beperkt van gezichtsveld en te zeer een a posteriori houding uitdrukken. 'Tussen dobber en haak' sprak me meer aan, want dan mocht ook 'Vissen in troebel water', maar misschien is die rubriek meer geschikt voor het andere blad van onze uitgever. Nee, beste lezer, ik kom er niet uit. Mocht iemand een goede invulling weten, dan hoor ik dat graag. Inzendingen zullen door een subjectieve, partijdige éénmansjury gewikt en gewogen worden en voor de beste suggestie is op een van de volgende NGVA-avonden een gratis consumptie beschikbaar.

Dan toch maar een nieuwtje tussendoor, alà. In Wageningen hebben onze studenten visteelt zich onlangs verenigd in 'Aquarius', een ondervereniging van de richtingsclub 'De veetelers'. Uit betrouwbare bron is vernomen dat ze zich nadrukkelijk als belangengroep willen mengen in discussies over onderwijs, onderzoek en andere belangwekkende aquacultuurkwesties. De vakgroep juicht deze ontwikkeling van harte toe. Ieder vecht voor z'n natje en z'n droogje, en wat dat eerste betreft hebben onze vis-studenten precies begrepen waar een vis thuishoort en heel krachtdadig een maandelijks vis-borrel in café 't Gat (laatste donderdag van de maand)



georganiseerd.

Alhoewel de kans bestaat dat het voor u al lang verleden tijd is als u dit leest, leef ik nog in de toekomst en kan derhalve voortuitlopen op de komende thema-avond van het Genootschap, die in zijn geheel aan de Japanse palingteelt gewijd zal zijn. Peter Lodder heeft u vorig jaar, bij wijze van een lekkermakend souffletje vooraf, reeds wat indrukken weergegeven over dit prachtige vis-land. Deze keer wordt het bloedserieus, als ik de inleiders naar waarde schat. Paling blijft toch een mysterieus dier, zeker wat zijn voortplanting betreft. Utrecht (professor Van Oordt en medewerkers) en Wageningen willen graag eens grondig in die materie duikelen en een langlopend en diepgaand onderzoek naar 's beest vermenigvuldiging op gang brengen. Je kunt dan echter het best eerst eens rondsnuffelen en uitzoeken wat er al

wèl en niet bekend is. Voor de meesten onder ons is de Japanse literatuur volstrekt ontoegankelijk. Daarom hebben beide vakgroepen vorig jaar besloten, ter voorbereiding van eigen onderzoeksprogramma's, een studiereis te organiseren naar dit Mekka van de palingteelt (en -onderzoek). Wat de heren allemaal gezien, gehoord en geleerd hebben, verklap ik jullie niet. Alléén dit: ze zijn vol ontzag maar óók boordevol zelfvertrouwen teruggekeerd. Of dat nu lag aan het Japanse paling-onderzoek, of de geisha/saké/sashimi-cultuur, dat weet ik niet. Japan ligt nèt buiten dat Wageningse gezichtsveld, weet je wel. In ieder geval, de moeite waard om te komen. Allen naar de Reehorst, zou ik zeggen, op 24 februari aanstaande. Let wel, als u maar geen pilsje neemt na afloop, want dan weet je nooit met welke opdrachten je naar huis toe keert...



ANGUILLA CULTURE HOLLAND

Frisiaterrein 2
8801 PE Franeker.
Telefoon: 05170-6783 Fax: 05170-2169

Het Anguilla Culture Holland leveringsprogramma:

- ☆ Glasaal
- ☆ Combi-unit, compact teelsysteem (geschikt voor starters)
- ☆ PVC pijpwerk en appendages
- ☆ Montage, aanpassing en ombouw van teeltsystemen
- ☆ Teeltbegeleiding
- ☆ Demonstratieruimte in Franeker en Praktijkschool Oenkerk
- ☆ Teeltsystemen v.a. 2 ton, als follow-up van geslaagde start met Combi Unit
- ☆ Pootaal
- ☆ Rechthoekige teeltbassins
- ☆ Zuurstofreactors, in iedere gewenste capaciteit
- ☆ Teeltaccessoires o.a. bandfilter, borstelmaschine, microscreener

AIR
PRODUCTS