

HUISDIEREN IN AMERIKA 'T ZIJN NET MENSEN

Net als bij ons in Nederland worden ook in de VS huisdieren steeds meer gezien als gezinsleden. Maar de kop boven dit verhaal is in feite ook een flauw grapje over de Amerikanen *an sich*. Natuurlijk zijn die in grote lijnen zoals jij en ik. Maar aan de andere kant zijn ze daar in Amerika soms ook best een beetje vreemd, over het algemeen wat minder nuchter en vaak behoorlijk omvangrijk.

TEKST EN FOTO'S: JANINE VERSCHURE



De manier waarop 'de Amerikaan' in het leven staat, is voor een belangrijk deel afhankelijk van waar hij woont. De 'gemiddelde Amerikaan' is net zo zeldzaam als de gemiddelde Europeaan. Tijdens mijn recente reis door tien staten in het zuidwesten van Amerika sprak ik mensen in piepkleine bergdorpjes en in grote wereldsteden. Ik zag wolven, beren, honden, katten en paarden, en als die er waren, sprak ik met hun eigenaren. Op basis daarvan proberen we de vraag te beantwoorden: wat zijn de grote verschillen tussen het houden van huisdieren in Nederland en in de VS? En als het inderdaad zo is dat Amerika op veel gebieden een voorloper is van Europa: wat staat ons dan te wachten?

Overgewicht

Natuurlijk zie je tijdens een reis door tien Amerikaanse staten slechts een fractie van dit enorme land, maar in het deel dat wij bezochten viel het echt op: wat zijn er in Amerika veel dikke mensen en wat is junkfood er goedkoop. Een hamburger is ongeveer net zo duur als een pond tomaten en veel gemakkelijker te verkrijgen. Zo'n tien jaar geleden was het percentage Amerikanen met overgewicht bijna zeventig procent. Dat percentage is gezakt naar zo'n veertig. Waar de situatie in Amerika blijkt af te zwakken, blijkt uit recente cijfers van het CBS dat er in ons land nog niet eerder zo veel mensen met obesitas waren.

Vorig jaar was 15,7 procent van de Nederlanders te zwaar; niet eerder was dit percentage zo hoog. We vroegen Michelle, een dierenarts in Las Vegas die liever niet met haar achternaam vermeld wordt, of er ook onder Amerikaanse huisdieren sprake is van overgewicht. "Absoluut", zegt ze. "Er is wel degelijk een groeiend besef van de negatieve gevolgen van overgewicht, maar mensen vinden het ontzettend lastig om hun dier te laten afvallen. Veel dieren hebben te weinig beweging en een baas die het té leuk vindt om zijn dier te verwennen met voer en snacks. Er is wel degelijk goede voeding te koop, maar vaak is het probleem dat dieren naast hun voeding veel humane snacks krijgen. Een stukje worst bevat voor een kat net zo veel calorieën als een Big Mac-menu voor zijn baas."

Duurzaamheid

In Nederland drinken we onze drankjes uit duurzame bekers via papieren rietjes. In Amerika serveert elk budgethotel ontbijt van plastic servies. Wij troffen ontbijtbuffetten met stapels plastic borden en plastic drinkbekers, naast bakken met plastic bestek. Niet zelden was elk item ook nog separaat in plastic verpakt. Na het ontbijt gingen er gigantische hoeveelheden plastic gewoon bij het restafval. Waar bij ons praktisch elk dak bedekt is met zonnepanelen, zie je die in de staten die wij bezochten nauwelijks. Benzine is in Amerika belachelijk goedkoop, je betaalt de helft tot een derde minder dan hier. Met





↑ Aurora is influencer. Ze neemt haar kat (los in deze tas) mee naar een kunstmarkt. Kingman – Arizona.

↑ Er worden regelmatig mensen gedood door elanden. Deze fotografeerde ik langs een doorgaande weg bij Durango – Colorado.



← Dierenopvang Never Forgotten Animal Society in de bloedhete woestijn.

→ Met name in het voormalige 'Wilde Westen' hoor je er niet bij als je niet in een enorme pick-uptruck rijdt.

↓ Feed and Pet in het plaatsje Nederland – Colorado.

↔ Te koop in de supermarkt: een cowboyhoed voor honden.



name in het voormalige 'Wilde Westen' hoor je er niet bij als je niet in een enorme pick-uptruck rijdt. Elektrische auto's lijken er nog niet uitgevonden. Kun je die desinteresse voor duurzaamheid doortrekken naar de huisdierenbranche? Keith, eigenaar van de dierspecialzaak in het plaatsje Nederland in Colorado, vertelt dat zijn klanten nooit vragen naar duurzame producten. "Wel naar voeding en snacks van de beste kwaliteit", zegt hij. "Ze vinden het belangrijk dat hun dier het eten lekker vindt en geven graag geld uit aan voeding en snacks. Er is ook een groep klanten die heel anders naar dieren kijkt en waar honden en katten nog echt als erfdieren gezien worden. Maar die categorie zie ik niet tot nauwelijks in mijn winkel."

Klimaat

In Las Vegas – Nevada was het, toen wij deze stad bezochten, 39 graden. Niet ver daarvandaan, in Californië, ligt Death Valley. Dit nationale park kreeg zijn naam niet voor niets; het is een van de heetste plaatsen ter wereld. In juli dit jaar was de gemiddelde temperatuur in deze vallei 42,5 graden. Je zou kunnen zeggen dat deze omgeving een soort schrikbeeld vormt van wat ons te wachten zou kunnen staan als de klimaatverandering doorzet. Tijdens onze rit zagen we in het bloedhete plaatsje Pahrump, in de woestijn net buiten Death Valley, een dierenasiel: Never Forgotten Animal Society. Binnen draaide de airco op volle toeren en buiten lagen een paar honden onder schaduwzeiltjes. Brenda,



← Bruine beren zijn niet zo gevaarlijk als grizzly's. Deze fotografeerde ik in Yosemite Park – Californië.

→ Dierenkliniek waar we dierenarts Michelle spraken, in de brandend hete stad Las Vegas.



de dame die dit asiel beheert, vertelde dat de dieren die zij huisvest, gewend zijn aan deze temperaturen. “Meestal zijn ze hier in de buurt geboren en leven ze altijd al hier. Ze weten dat ze uit de zon moeten blijven en dat ze zich overdag rustig moeten houden. Soms zie je nog weleens dat jonge honden oververhit raken als ze in de zon hebben gespeeld, maar oudere dieren zoeken de koelte op voordat dat gebeurt. Er zijn hier in de buurt nauwelijks huizen zonder airconditioning.” Brenda vertelt dat zij, als mensen een dier adopteren, altijd verwijst naar de informatie over de gevaren van hitte op de website van Never Forgotten. “Wij noemen de vele hete dagen hier ‘danger days’. Dieren moeten altijd de beschikking hebben over schaduw en fris drinkwater, en liefst binnenshuis verblijven, waar de airco draait. Hier in het asiel voegen we vaak ijsklontjes aan het water toe, of we vriezen snacks in. De honden krijgen *cooling pads*, een ijszak die we in een handdoek rollen. Ook hebben we zwembadjes en smeren we dieren die veel wit hebben, in met zonnebrandcrème.” Brenda vertelt dat ze overdag niet met de honden wandelen. “Dat doen we alleen in de vroege ochtend of ’s avonds. Om het risico te vermijden dat ze oververhit raken, maar ook omdat de bodem hier overdag dusdanig heet is dat de dieren hun pootjes zouden verbranden.”

Wildlife

In Nederland maken wij ons zorgen over de terugkeer van de wolf; in Amerika leven in veel staten niet alleen wolven, maar ook giftige slangen, beren én: elanden. In het piekleine bergdorpje Gold Hill in Colorado spraken we Jack, die met zijn gezin en Mastino Napoletano Pepper op het terras van de enige horeca-gelegenheid zat. Hij vertelde dat er sinds kort in Colorado weer enkele wolven zijn. “Vorig jaar konden inwoners van onze staat

daarover stemmen. Uiteindelijk bleek een kleine meerderheid vóór te zijn, waarbij het opvallend is dat stedelingen voorstanders waren. Mensen op het platteland waren minder blij met de terugkomst van de grijze wolf.” Begin dit jaar werden vijf grijze wolven uitgezet in het zuiden van de staat. Jack vertelt dat hij persoonlijk voorstander is van de terugkeer van dit roofdier. “Maar mijn vrouw is fel tegen. Zij is bang voor wolven, omdat ze in groepen jagen.” Als ik hem vraag hoe het dan zit met beren – er leven in Colorado zo’n 20.000 zwarte beren – vertelt Jack dat hij met een gerust hart zijn hond uitlaat, ook in het bos. “Ik ben weleens een beer tegengekomen, maar

zwarte beren laten zich meestal wel weggagen als je je groot maakt en herrie maakt. Twee jaar geleden werd er in Durango, niet ver hiervandaan, een vrouw doodgebeten door een zwarte beer. Maar het gebeurt zelden dat zwarte beren mensen doden. Grizzly's zijn veel agressiever een gevaarlijker, maar die komen in Colorado niet voor. Hoewel ik laatst hoorde dat ze zich gevestigd zouden hebben in het zuiden van de staat. Maar weet je dat er een veel gevaarlijker wild dier in onze staat leeft?” Hij wenkt een kale man die verderop op het terras zit en zegt: “Harry is vorig jaar bijna vermoord. Door een eland.” De man vertelt dat hij met zijn Pyreneese Berghond – een ras dat gefokt is om zelfstandig het vee te beschermen tegen aanvallen van beren en wolven – in het bos was, toen hij aangevallen werd. “Waarschijnlijk was het een moeder die haar jongen probeerde te beschermen. Ze kwam op me afgerend en beukte me tegen de grond. Een eland kan wel 600 kilo wegen, dat geeft een enorme klap. Mijn hond kon niets doen om me te helpen. Ik kwam bij met een bebloed hoofd en kon gelukkig de hulpdiensten bellen. Ik had een gebroken sleutelbeen, meerdere hechtingen en een getraumatiseerde hond. Maar ik heb nog geluk gehad.”

Bijzondere producten

Veel bijzondere en innovatieve huisdierenproducten die je bij ons op de markt ziet, zijn afkomstig uit Amerika. Amerikanen zijn goed in producten die nieuw, opmerkelijk en soms ook een beetje maf zijn. In een supermarkt als Walmart vind je diervoeding en benodigdheden, maar ook halloweenpakjes voor de kat en cowboyhoedjes voor de hond. Daaruit kun je opmaken dat zulke producten voor veel Amerikanen de gewoonste zaak van de wereld zijn. ←