

Verbinding met de plek en het idee



Tussen de groene heuvels van de Vlaamse Ardennen ligt Demeter boerderij De Kollebloem. Op zes hectare produceren ze hier groentes, zaden en rundvlees voor lokale consumenten. Bovenal is het een gastvrije plek waar mensen op allerlei manieren met elkaar de zorg voor de aarde delen. Ruben Segers (38) is één van de vier vennoten in de coöperatie. Hij zorgt dat het verhaal over voedende landbouw de wereld in gaat.

Ruben Segers is – “ver van de boerderij” – geboren in Antwerpen. Zijn moeder kreeg een relatie met Antoine, de oprichter en boer van De Kollebloem. Zo is het gekomen dat Ruben als kleine stadsjongen naar het platteland verhuisde. Een groot nadeel van ouders met een boerderij: “We gingen heel weinig op vakantie.” De enige grote reis die Ruben met zijn moeder en stiefvader maakte, was naar Mexico binnen een uitwisselingsprogramma voor boeren, waar hij kennismaakte met een antropoloog. “Ik moet antropoloog worden”, besloot Ruben toen, “dan kan ik altijd op vakantie.” Ruben voegde de daad bij het woord. Hij studeerde antropologie en ging vervolgens aan de slag bij landbouwprojecten in Midden-Amerika. “Deze boeren hebben mijn hulp helemaal niet nodig”, concludeerde hij al snel. “Het probleem ligt aan de andere kant van de oceaan. Doordat wij onze overproductie op de wereldmarkt dumpen, krijgen zij geen eerlijke prijs. Voor de oplossing moet ik in eigen land zijn.”

< Ruben (rechts) is samen met vennoot Manuel de drijvende kracht van de Kollebloem

‘Onder het roeren van preparaten praten we met elkaar over de essentie van wat we hier doen. Dit gesprek versterkt ons bewustzijn, de verbinding onderling en de boerderij als geheel.’

Verbinding

“Biodynamische voedselproductie voor de lokale markt”, daarmee pak je volgens Ruben de oneerlijke handel bij de wortel aan. Om hieraan te kunnen bijdragen, ging Ruben letterlijk terug naar huis. Inmiddels is hij tien jaar verder en gaan zijn ouders met pensioen. Samen met vennoot Manuel heeft hij zich ontwikkeld tot de drijvende kracht van De Kollebloem. Hun veelheid aan groentes en een beetje rundvlees verkopen ze recht-

streeks aan de consument via tweehonderd groenteabonnees, een webshop, hoeve-winkel en op de overdekte Lousbergmarkt in Gent. Behalve voedsel voorziet De Kollebloem ook in een sociale behoefte: “Mensen verbinden zich met de plek en het idee. Ze komen hier op vakantie, we hebben een Kollebloem koor, we bieden een werkplek aan mensen met een zorgvraag en het roeren van de preparaten is een gemeenschappelijke activiteit. Onder het roeren praten we met elkaar over de essentie van wat we hier doen. Dit gesprek versterkt ons bewustzijn, het versterkt de verbinding onderling en het versterkt de boerderij als geheel.”

Onzichtbare wereld

Het valt Ruben op dat een groeiend aantal mensen op zoek is naar het bezield aspect: “De fysieke en spirituele wereld brengen wij in de landbouw samen door te zaaien, de bodem te verzorgen en te oogsten. Vanuit het ‘niets’ maken we met levenskracht ‘iets’. Door mijn werk op de boerderij ben ik steeds meer een connectie met kosmische krachten en natuurwezens gaan voelen. Dat er een onzichtbare wereld is, die van belang is voor het aardse leven, was ik ook al tijdens mijn studie tegengekomen bij andere culturen. Mijn achtergrond als antropoloog komt op eens van pas. Ik kan die kennis gebruiken om een actieve stem te geven aan de spirituele kant van de biodynamische landbouw.”

kollebloem.be

Tekst: Annelijn Steenbruggen |

Foto: Tini Cleemput