

Ondernemers die vrienden zijn

Het Groningse dorp Winsum is uitgeroepen tot allermooiste mooiste dorp van Nederland. Volgens de ANWB kreeg het die titel vanwege de idyllische ligging, het grote aantal monumenten en het bruisende dorpsleven. Volgens ons was er ook nog wat anders: de plaatselijke dierspecialzaak.

TEKST EN FOTO'S: JANINE VERSCHURE



Discus Profauna in Winsum wordt gerund door twee ondernemers die vrienden zijn. Dat geeft een sfeer in het bedrijf die je voelt zodra je over de drempel stapt. Johan Korsaan en Jack Zant namen de winkel – die al ruim een halve eeuw gevestigd is in de Hoofdstraat in Winsum – precies twintig jaar geleden over van de toenmalige eigenaar. Samen met hun medewerkers zetten ze een bedrijf neer waar niet alleen hard gewerkt, maar ook gelachen wordt.

De Daltons

Johan en Jack willen graag met z'n vieren op de foto, samen met hun medewerkers Sietse Vening en Karel van Helden. Zaterdaghulp Ruben Pauw staat er helaas niet op, omdat het nu eenmaal niet altijd zaterdag is. “Qua hoogte lopen we mooi op”, lacht Johan. “We kunnen als de Daltons op de foto.” Dat zeggen en het daadwerkelijk ook doen, zijn voor veel werkgevers twee verschillende dingen, maar niet voor de mannen van Discus Profauna. Die gaan gewoon breed lachend in een rijtje, als de Daltons op de foto. Dat tekent de sfeer in de winkel, en de manier waarop de ondernemers met hun medewerkers, maar ook met hun klanten omgaan.

Klompen en kerstbomen

Als we de koffie ophebben, staat er een oude man bij de balie die een paar nieuwe klompen nodig heeft. Passen (rustig wachten tot hij twee klompen aan heeft), een stukje lopen, nog eens passen: het duurt behoorlijk lang, maar medewerker Sietse heeft alle tijd van de wereld. Hij helpt de man in zijn klompen, geeft advies en wacht geduldig tot hij zijn keuze

←
Parkeren kan bij Discus Profauna aan de achterzijde van de winkel, vlak bij de molen.



heeft gemaakt. “Zo gaat dat hier”, lacht hij. “Dat zul je niet heel vaak zien in een dierenpecialzaak, maar wij verkopen ook tuinplanten en tuinbenodigdheden én klompen. Over een paar maanden staan hier op het parkeerterrein achter de winkel duizend kerstbomen. Dan is het hier echt wekenlang gezellig druk.”

Drie bier en een goudvis

“Dat was trouwens ook een van de criteria voor de verkiezing tot het mooiste dorp”, vertelt Jack. “Het gaat daarbij onder andere ook om hoe de mensen met elkaar omgaan. Winsum is een levendig dorp, er wordt hier veel georganiseerd. In oktober hebben we hier de ‘Winsumer Baistemaart’, een lang weekend vol gezelligheid en een heel drukbezochte feesttent. Dan loopt het hele dorp uit en zijn wij – bij hoge uitzondering – op maandag dicht. Ik sta dan achter de bar, en dan wil je niet weten hoe vaak ik hoor: ‘Doe mij drie bier en een goudvis’. Er komen ook veel mensen van buitenaf, officieel is de Winsumer Baistemaart een weekend voor ‘Jeugd, Boer, Burger en Buitenlui!’”

Er kwamen in Winsum sowieso al veel toeristen, maar sinds de verkiezing zijn er dat echt wel opvallend veel meer geworden. Johan: “Elk weekend lopen vrijwilligers als dorpsgids met groepen toeristen rond, en een van die dorpswandelingen voert recht door onze winkel heen. Via de voordeur erin, tussen de schappen door richting de levende have, en dan via de achterdeur weer naar buiten, naar het parkeerterrein waar de molen staat. Hartstikke leuk.”

Levende have

Discus Profauna heeft een flinke aquaristiekafdeling, veel hengelsport en de levende have zit in een ruimte die apart afgesloten kan worden. “Dat scheelt veel met het stof in de winkel,” vertelt Johan, “en de dieren zitten hier vrij rustig. We hebben grote verblijven die gemakkelijk verschoond kunnen worden. We hebben zelf houten omlijstingen om de hokken heen gemaakt, zodat het er wat sfeervoller uitziet. We vinden het erg belangrijk om goede voorlichting te geven bij de verkoop van dieren. We verkopen niet zomaar een dier, maar nemen uitgebreid de tijd om de klant uit te leggen wat er bij de verzorging komt kijken.”

Pretpark

Johan vertelt dat er ook best Winsummers zijn die bang waren dat hun dorp na de verkiezing een soort pretpark zou worden. “Maar het is hier absoluut geen tweede Giethoorn geworden hoor”, lacht hij. “Die extra mensen zijn voor de horeca natuurlijk prima, maar ook voor de detailhandel. Zeker tijdens de coronaperiode waren er heel veel mensen die een dagje naar Winsum kwamen, toen liepen er hier echt hordes mensen door de straten. Nog steeds leveren al die toeristen best wat extra omzet op. Niet alleen voor ons, maar voor alle ondernemers in het dorp. We zien hier

↑ De Daltons. v.l.n.r.: Karel van Helden, Jack Zant, Johan Korsaan, Sietse Vening.





veel klanten uit België en Duitsland. Ik vind echt dat het dorp erdoor is opgeknapt. Voor corona was er best wat winkelleegstand en dat is nu een stuk minder. Er zijn weer wat winkels bijgekomen en ook bij ons gaat het nog steeds prima. We hebben niks te klagen.”

Niks te klagen

Sterker nog: er zijn – of beter gezegd waren – vergevorderde plannen om te verhuizen. Discus Prof fauna zou verplaatst worden naar een nieuwbouwpand op zo’n tweehonderd meter van de locatie waar de winkel nu gevestigd is. Jack: “Midden in het centrum, op een perceel dat nu parkeerplaats is, in een pand dat drie keer zo groot zou worden als de huidige winkel, met veel parkeerruimte erbij. De tekeningen waren gemaakt. We hadden er zin in, maar helaas ziet het er naar uit dat het niet doorgaat. Een groep dorpsbewoners verzet zich tegen het feit dat er met de komst van onze winkel op die plek, parkeerplaatsen verdwijnen in het dorp. Zij vinden dat er al te weinig parkeerplaatsen zijn. Twee weken geleden is het definitief afgeketst, bij de Raad van State. We zijn nog wel

aan het kijken naar andere mogelijkheden, maar eerlijk gezegd twijfelen we of dat nog gaat lukken. En eigenlijk: als het niet lukt is er geen man overboord. We hebben hier een prachtig authentiek pand waarin al ruim vijftig jaar een dierspecialzaak zit. Dat is ook best bijzonder, en bovendien hebben we aan de zijkant van de winkel nog wat ruimte om uit te breiden.” Johan: “We kregen het aanbod om op het bedrijventerrein een nieuw pand te bouwen, maar dat willen we niet. We vinden het zonde om uit zo’n mooi dorp weg te gaan. Bovendien denken we dat het voor het dorp beter is als de bedrijvigheid in het centrum blijft. Het zou niet goed voelen om hier weg te gaan.” ←

“We kregen het aanbod om op het bedrijventerrein een nieuw pand te bouwen, maar dat willen we niet. We vinden het zonde om uit zo’n mooi dorp weg te gaan.”

aan het kijken naar andere mogelijkheden, maar eerlijk gezegd twijfelen we of dat nog gaat lukken. En eigenlijk: als het niet lukt is er geen man overboord. We hebben hier een prachtig authentiek pand waarin al ruim vijftig jaar een dierspecialzaak zit. Dat is ook best bijzonder, en bovendien hebben we aan de zijkant van de winkel nog wat ruimte om uit te breiden.” Johan: “We kregen het aanbod om op het bedrijventerrein een nieuw pand te bouwen, maar dat willen we niet. We vinden het zonde om uit zo’n mooi dorp weg te gaan. Bovendien denken we dat het voor het dorp beter is als de bedrijvigheid in het centrum blijft. Het zou niet goed voelen om hier weg te gaan.” ←

