



# Hoever gaan we in de sport en in het werken met (en houden van) dieren?

Bovenstaande vraag is de laatste tijd meerdere malen in het nieuws geweest. Zo is het Dolfinarium in Harderwijk in een kwaad daglicht gezet door de Partij voor de Dieren en ook andere diergroepen of sportevenementen met dieren worden vooral door deze partij onder de loep genomen.

**Tekst:** Wim Lindeboom

**Foto's:** Theo Janssen

## **Zo las ik een artikel of een show met honden nog wel kan of paardrijwedstrijden**

Kan een mens of liever gezegd mag een mens wel op de rug van een paard/ezel zitten? (Vanaf de jaartelling doen we dit al, want ik lees in mijn Bijbel dat de Here Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed). Het is alle langere tijd verboden om dieren in een circus te laten optreden (vanaf het 1<sup>e</sup> circus in 1768 traden hier al paarden op).



## Maar laat ik eerst eens kijken hoe mensen onderling met elkaar omgaan in de sport

De turnsport is negatief in het nieuws gekomen over de manier waarop (jonge) kinderen turnles krijgen. Grensoverschrijdend gedrag van de leermeesters/coaches is/was aan de orde van de dag. De ouders keken toe of opzij wanneer hun geliefden tot het naadje moesten gaan of scheldpartijen om de oren kregen, om het beoogde topniveau te kunnen halen. Hoe zit het met de vechtsporten in ons land en wereldwijd? Is het normaal om bij een sport elkaar in elkaar te slaan of te schoppen? Ik weet wel dat diverse mensen deze sporten verdedigen en zeggen dat het hierbij om discipline gaat, respect voor de tegenstander en wat voor smoezen er nog meer verzonnen worden om ons te overtuigen. Maar de gemiddelde kijker naar deze sporten is toch alleen maar in afwachting wanneer er iemand knock-out geslagen of geschopt wordt en het maakt niet uit wie van de twee dat is. En zo kunnen we nog veel meer voorbeelden opnoemen in de hobby's en sporten die de mensheid uitoefent en de vraag stellen of dit ethisch/geestelijk en lichamelijk verantwoord is.

Maar zolang het Dolfinarium 600.000 tot 700.000 bezoekers per jaar krijgt en er nog 400.000 actieve ruiters in ons land zijn, moeten wij ons dan druk maken omdat een klein deel van de maatschappij moeite heeft met deze takken van vermaak en sport?

Ik denk persoonlijk dat de maatschappij bepaalt wat verantwoord is, dus niet de politiek. De maatschappij en de politiek moeten natuurlijk ingrijpen wanneer mens of dier 'mishandeld' worden. M.i. is hierbij het circus een goed voorbeeld. Vele 'wilde' dieren leefden in kleine ruimtes, moesten



Dressuurpaard.

telkens van plaats naar plaats verhuizen en hun geleerde kunsten laten zien in een tent die gevuld was met kinderen die daar hun verjaardagsfeestje mochten vieren en overige betaalde gasten die zo nodig onnatuurlijke bewegingen van mens en dier wilden zien. Elk redelijk normaal denkend mens moet toch kunnen bepalen wat verantwoord is voor mens en dier? Als u deze vraag met 'ja' beantwoordt dan bent u dus verantwoordelijk hoe u met uw medemens en met de dieren omgaat. Dan weet u de grens hoever u kunt gaan en als u twijfelt of u de grens al of niet bereikt heeft dan stopt u (want bij twijfel steekt u ook niet over!)

## In Nederland denken we groot, maar ons land is qua oppervlakte klein.

Maar toch denken we ruimte genoeg te hebben voor een natuurgebied/park zoals de Oostvaardersplassen. Dat de dieren

daar niet genoeg ruimte hebben om in hun eigen voedsel te kunnen voorzien deert ons niet, desnoods laten we ze de honger dood sterven of schieten we ze af als er te veel zijn. Hetzelfde geldt voor de zwijnen en herten/reeën. De wolf moest ook terugkomen. Een schitterend dier, maar hoort deze wel thuis in ons land? Hebben wij en de wolf wel genoeg ruimte? Ik denk het niet en zeker niet als bepaalde gebieden, enkele maanden per jaar, ook nog dicht moeten omdat onze koning hier alleen mag vertoeven. De boeren moeten inkrimpen omdat ons land te klein is voor veeteelt, te veel CO<sub>2</sub> uitstoot. We moeten meer grond besteden aan recreatie en er moeten z.s.m. 250.000 huizen gebouwd worden. Dus ruimte genoeg voor de wolf, goudjakhals, bever enz. en de wolf mag rustig een weerloos schaap pakken, daar zitten wij Nederlanders niet mee. We kijken in Nederland niet of er voldoende ruimte is voor dieren die in het wild leven en zichzelf van voedsel moeten voorzien. Dit doen we alleen bij dieren die in gevangenschap leven, dus bij ons in huis of in een kooitje of hok zitten. Volgens mij denken we in deze niet groot, maar zeer bekrompen. Het Dolfinarium gooit het roer om, de dolfinen mogen alleen nog op een natuurlijke manier springen en meerdere dolfinen verhuizen waarschijnlijk naar China (waar ze wel hun geleerde kunsten mogen vertonen). De paarden mogen voorlopig blijven springen en mooi in de pas lopen, want de omzet in deze sport is 1,5 tot 2 miljard euro per jaar en geld stinkt niet.

Volgens Martin Gaus zijn honden al eeuwenlang doorgefokt, dus dit zijn gedomesticeerde dieren en houden ervan om kunstjes van mensen te leren. Dat er hondenrassen



Honden worden al een mensenleven lang gehouden voor diverse doeleinden.





zijn die met goed fatsoen geen bal kunnen vastpakken in hun bek omdat de snuit zo plat is, of die rassen met die uitpuilende ogen of korte pootjes, geeft natuurlijk wel te denken. Voorlopig kan de Partij voor de Dieren zich beter druk maken om de dieren in onze natuurgebieden die proberen te overleven en de weerloze dieren (schapen) die door wolven worden gegrepen.

### **Onze kleindieren, konijnen, kippen, duiven, cavia's etc.**

Maar hoe zit het met onze kleindieren (ruim 5.000 leden heeft KLN) en laat ik me dan richten op de konijnen. Ongeveer 28.000 konijnen worden er jaarlijks getatoeëerd. Ik denk dat we in onze mooie hobby wel redelijk tot goed bezig zijn. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en die zullen er altijd blijven. Deze negatieve uitzonderingen moeten we hard aanpakken en laten we er met ons allen voor zorgen en voor waken dat deze mensen onze mooie hobby niet negatief beïnvloeden, want wij staan ook in de schijnwerpers bij de politiek en actiegroepen. Al jaren geleden zagen we in dat bepaalde rassen te klein werden. We hebben de gewichtsgrenzen verhoogd zodat de

dwergrassen iets groter mogen zijn, waardoor werpen van jongen gemakkelijker werd. Ook aan de dierenverblijven/hokken wordt meer aandacht besteed. De hokken zijn ruimer geworden. Wij maken met regelmaat, maar in ieder geval op tijd, de hokken schoon. Er wordt meer gedaan om de temperatuur te regelen zodat de dieren zomers niet te warm zitten. Er zijn diverse verenigingen die de plaatselijke bevolking uitnodigt om een bezoek te brengen bij hun leden. Dit om onze hobby te promoten en om te laten zien dat de dieren goed verzorgd worden. We geven elkaar adviezen wat de mogelijkheden zijn voor onze overvloedige dieren. Vele tentoonstellingen korten wij met een dag in zodat de dieren niet te lang van huis zijn. De konijnen op tentoonstelling moeten altijd over water en hooi kunnen beschikken (vroeger kregen ze pas water en voedsel na de keuring). De konijnen moeten op een tentoonstelling verplicht geënt zijn tegen RHD. De dieren moeten correct worden vervoerd. We dragen onze dieren i.p.v. ze in de pels te pakken, we pakken ze niet onnodig bij de oren en leggen ze niet onnodig op de rug. Als wij een konijn weggeven of verkopen aan een particulier dan geven wij de nodige adviezen en zelf sta

ik vermeld hoeveel geld mensen investeren in hokken, voer en dierenartsbezoek(en) om hun konijn het beste van het beste te geven. Dus waar maken wij ons druk om in onze mooie hobby. Maar toch wil ik u erop attenderen dat u waakzaam moet blijven voor misstanden bij uw eigen dieren en bij de dieren van uw medeliefhebbers, want we weten allemaal dat heel gauw de situatie bij elke liefhebber anders kan worden als er door omstandigheden niet meer de zorg aan de dieren kan worden besteed die nodig of noodzakelijk is. Dus omzien naar elkaar is noodzakelijk en elkaar helpen als dat nodig is.

### **Wat is de grote vraag die we aan onszelf moeten stellen?**

Is het verantwoord hetgeen wij doen: met onszelf, met onze kinderen, met onze medemens en met onze dieren (in gevangenschap en in het wild)? Zo ja, dan bent u goed bezig en wens ik u veel succes. Zo nee, dan hoop ik dat u tot inkeer komt en andere keuzes maakt. Doet u de juiste dingen en doet u die juiste dingen goed? <<



Is turnen wel mensvriendelijk?

