

Stalingrad

muizen als helden van de Sovjet-Unie

Tekst: Bastiaan Meerburg, KAD

Enige tijd geleden stond in DIERPLAGEN Informatie een uitgebreid artikel over plaagdieren in oorlogstijd, waarbij het met name ging over op welke wijze plaagdieren bewust werden ingezet tegen de vijand. Echter, soms had men ook onverwacht baat of pech bij hun aanwezigheid. De Slag om Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog (eind 1942/begin 1943) was het moment waarop de Russen het initiatief van de Duitsers overnamen. Dit zou hen uiteindelijk de overwinning brengen. Het Duitse 6e leger werd in 1943 compleet vernietigd door het Rode Leger en de weg naar Berlijn lag open.

Aanval Rode Leger

In november 1942 werd hiertoe een eerste en belangrijke stap gezet. De Roemenen hadden een verbond met de Duitsers en lagen die koude novemberdagen in hun loopgraven ten zuiden van de rivier de Don. Ze moesten de linkerflank van het Duitse 6e leger beschermen, dat op dat moment een stadsoorlog voerde met het Rode Leger in Stalingrad ten zuidoosten van de Roemeense posities. De eerste sneeuw was al gevallen en het was mistig. Er waren wel wat winteruniformen gekomen, maar lang niet genoeg. Toen kwamen de eerste Katyusha raketbeschietingen van het Rode Leger, een voorbode van operatie Uranus, waarmee de Russen probeerden met een tangbeweging de Duitse en Roemeense troepen te omtrekken. Het Rode Leger lanceerde een enorme aanval op de Roemenen, die na eerst enige tegenstand te hebben geboden daarna compleet werden overrompeld.

Muizen als bondgenoten

Toen de Duitse pantserdivisie ten aanval moest, bleek dat de muizen die in het stro hadden gezeten dat als camouflage van de tanks had gediend, de elektrische bekabeling van de tanks hadden doorgesnaagd. Tanks wilden niet starten en het leek dus alsof de knaagdieren zich aan de kant van het Rode Leger hadden geschaard. Dit, brandstoftekorten en slechte militaire strategie leidde uiteindelijk tot grote verliezen die het verloop van de oorlog kantelden. De Roemenen en Duitsers werden fors teruggeslagen richting het westen en de 284.000 Duitse manschappen die in Stalingrad achterbleven werden compleet omsingeld. Van hen werden er nog 34.000 door de lucht geëvacueerd, maar 160.000 werden gedood en 90.000 werden krijgsgevangen gemaakt. Er restte de commandant van het Duitse 6e leger, generaal-veldmaarschalk Paulus, niets anders dan zich over te geven. Het waren dus uiteindelijk de muizen die meehielden met het verslaan van Hitler.

Kaartje van het verloop van de Slag om Stalingrad.



Zwak materieel

De enige reserve van de Roemenen was de 1e pantserdivisie. Hoewel deze Roemeense tankbemanningen klaarstonden om te vechten en bereid waren om hierbij het leven te laten, waren hun tanks ronduit zwak. Het merendeel bestond uit licht bepantserde Tsjechische tanks, aangevuld met enkele zwaardere tanks van Duitse makelij. Onder meer de Duitse 22e pantserdivisie moest de Roemenen komen ondersteunen, maar zij hadden in totaal veel minder tanks beschikbaar dan het Rode Leger. En het grootste probleem moest nog komen.



De Duitse tanks kregen te maken met een vijand uit onverwachte hoek.