

## "INGEZONDEN STUK"

"Even een stukje hoe mensen soms met vergif omspringen.

Het was in september, toen er bij mijn vrouw een dame aan de deur kwam, die een plastic boodschappentas met vergif aanbood. Deze tas bevatte o.a. 1 fles thallium, 1 fles parathion, 1 fles zoutzuur en 2 doosjes mollendood. Deze mevrouw had last gehad van mieren. De oplossing lag voor de hand: "aan thallium gaat alles dood dus ook die mieren". Dus werd wat stroop op een schoteltje vermengd met thallium en dit werd in de keuken achter een wasautomaat gezet. Toen mevrouw wat later de keuken binnenkwam, zag ze nog net, dat haar dochtertje van een paar jaar oud met haar vingertje in die stroop zat. Mevrouw greep het kind, maakte haar mond schoon en vloog met het kind naar het ziekenhuis, waar de maag werd leeggepompt.

Als mevrouw een paar minuten later de keuken was ingekomen, had de ramp zich wèl kunnen voltrekken.

Haar man vond, dat ze het spul maar in de vuilnisemmer moest gooien, maar zichzelf vond het toch verstandiger om het bij de gemeente in te leveren.

Wat ik hier vertel is niet gebeurd op een bedrijf waar met vergif gewerkt wordt, maar bij een gewoon burger."

Hoogachtend, een gemeentelijke ongediertebestrijder.