

CARBID TEGEN RATTEN (historisch)

(Overgenomen uit Twents Dagblad „Tubantia“, vertaling uit het Twents, L. Meuris, Hengelo).

Bij buurman Jan daar zaten ratten
O, wat was me dat een last
Ze zaten in de schuur, op zolder
In 't kippenhok, provisiekast
De W.C. die was ook buiten
En dat was toch ook zo'n kruis
Jan z'n vrouw die durfde 's avonds
Voor geen geld meer achter het huis
Jan had al een klem gekocht
met ketting, aan een ijzeren pen
Maar toen zat de andere morgen
Buurman's kat toch in die klem
Toen zei een kennis tegen hem
Ik weet wel een middel Jan
Je stopt carbid in alle gaten
En daar hou je 'n lucifer an
Nou en op een goeie middag
Toen ging buurman Jan op pad
Om even wat carbid te halen
En kwam terug met 'n half vat
Want hij wou 't in één keer goed doen
Had hij tegen zijn vrouw gezegd
Toen die vroeg of 't geen gevaar kon
Zei hij nee, dat komt wel t'recht
Hij stopte carbid in alle gaten
Toen 'n plens water in ieder gat
Een lucifer en toen gebeurde
Iets wat hij niet berekend had
De W.C.-pot van de bureu
Vloog hoog tegen de zolder op
Buurman Jan die stond te trillen
Had geen pet meer op zijn kop
Schilderijtjes van de muur
Vaasjes smakten van de kast
Jan zei, had ik dat geweten
Was 't niet gebeurd hoor, dat is vast
Het grapje kostte lelijk duiten
Dat merkte hij na korte tijd
Maar met al zijn bomexplosies
Was Jan de ratten nog niet kwijt.

Graads