

Ratten als voer voor journalisten

Gedurende de afgelopen jaren zijn er een aantal interessante boeken over ratten verschenen in de Engelse taal. Het zijn boeken voor professionals en liefhebbers die gefascineerd zijn geraakt door het ongeëvenaarde overlevingsvermogen van deze knaagdieren.



Rats, Observations on the history and habitat of the city's most unwanted inhabitants.

Robert Sullivan, Bloomsbury Publishing, New York, 2004, ISBN 1 58234 477 9

Robert Sullivan is geen ongediertebestrijder, maar een journalist die een jaar lang het leven van bruine ratten bestudeerde in een steegje dichtbij Wallstreet in Manhattan, New York City. Door zijn persoonlijke ervaringen gedreven komt hij in contact met bestrijders en onderzoekers die de strijd hebben aangeboden met de kampioenen van de overlevingskunst. Het is een ongelijke strijd die bij de verliezers respect afdwingt. Sullivan beschrijft de geschiedenis van de ongediertebestrijding, vertelt anekdotes en laat succesvolle bestrijders aan het woord. Barry Beck is de succesvolste ondernemer en uit zijn mond tekent hij op: 'Ze ontwerpen gebouwen voor duiven en knaagdieren omdat niemand daarbij stilstaat'. Dit boek over ratten leest als een roman.

Rat

Jonathan Burt, Reaktion Books LTD, London, 2006, ISBN 1 86189 224 1

Dit boek vertelt over de invloed die ratten hebben gehad in de geschiedenis van de mens. Het boek is rijk geïllustreerd met kunstzinnige afbeeldingen. Zo beschrijft en toont de schrijver de prestaties van de bull terrier Billy die op 18 mei 1821, onder grote publieke belangstelling, 100 ratten doodbeet in minder dan 12 minuten. Uiteraard komen de grote pestepidemieën aan de orde en de betekenis van laboratoriumratten. Alleen al als plaatjesboek is dit prachtige boekje de moeite van het bestuderen waard.

Rat, How the world's most notorious rodent clawed its way to the top.

Jerry Langton, Key Porter Books Limited, Toronto, 2006, ISBN 1 55263 808 1

Ook Jerry Langton is een journalist die gefascineerd werd door steegjes en riolen waar hij oog in oog kwam met ratten. Ook zijn verslag is uniek omdat een buitenstaander nu eenmaal heel anders tegen de praktijk aankijkt dan een routinier. Hij beschrijft ziekteverspreiding, maar ook alternatieve vangst- en bestrijdingsmethoden. Hij laat zien dat het risico van de builenpest nog steeds aanzienlijk is. Boeiend zijn de verhalen over de verspreiding en bestrijding van ratten op eilanden want daar kunnen de ontwikkeling van populaties, met alle gevolgen voor de natuur en de mens, het best worden bestudeerd.

Sea Room, the story of one man, three islands and half a million puffins

Adam Nicolson, HarperCollins Publishers, London, 2002, ISBN 0 00 653201 2

Dit is een boek dat over het leven op een groepje kleine eilandjes gaat, de Shiant Islands als onbetekend onderdeel van de Schotse Hebriden. Niemand weet precies wanneer zwarte ratten daar voet aan land hebben gezet. Feit is dat ze er vanaf 1900 altijd zijn geweest, als drenkelingen van een of ander schip. Het verhaal gaat dat de katten er steeds door de eilandratten werden opgegeten. De ratten leven in evenwicht met de papegaauiduikers, die precies op tijd vertrekken om niet door de ratten te worden uitgeroeid. Daarna krijgen de ratten het moeilijk.