

Van villa tot sloop Einde van een 'urban story'

In 2002 kwam de eerste melding van rattenoverlast uit een villabuurt in Baarn. De Gemeente ging op onderzoek uit en stuitte op een ietwat uit de hand gelopen zorg voor bruine ratten door - in de woorden van oud-burgemeester Smith - 'wereldvreemde' mensen. Het KAD werd om advies gevraagd. Hoe te handelen in deze situatie? Er volgde een gecoördineerde actie samen met de gemeentelijke plaagdierbestrijders.

Uiteindelijk zijn meer dan 1300 bruine ratten uit de woning verwijderd. De zaak trok landelijk veel aandacht van de media en de woning kreeg al snel de naam 'Rattenhuis van Baarn'. Wat uiteindelijk overbleef, was een leegstaande en onbewoonbaar verklaarde woning. Omwoners en de Gemeente drongen aan op sloop, maar dit stuitte op diverse controverses met de eigenaren. Nu, 6 jaar na dato, heeft de Gemeente dankzij een wijziging in de Woningwet alsnog de sloop kunnen afdwingen. En met die sloop is een einde gekomen aan de stadslegende van het 'Rattenhuis van Baarn'.

