

## Zelfs kinderen . . . .

Kippen, kuikens, biggen, jonge kalveren, netjes staan ze in de rubriek „Wist U dat...” van ons eerste nummer, gerangschikt als mogelijke slachtoffers van de vraatzucht van ratten. De kinderen ontbreken echter op het appèl en toch... ontziet de rat ook hen niet. Het is bekend, dat een rat in nood zich niet geneert een volwassen persoon aan te vallen; waarom zou hij dus voor kinderen een uitzondering maken?

### Toen de deur open ging...

Herinnert U zich het geval niet, dat zich verleden jaar afspeelde in één van die vriendelijke dorpskes tussen Deventer en Zutphen? Daar wilde op een kwade middag een 15-jarige boerenzoon de schuur van de boerderij binnenstappen. Hij trok de achterdeur open en op hetzelfde moment vloog een grote rat op 'm af, die zich pardoes in het been van de jongen vastbeet. Hoe de knaap ook spartelde, de aanvaller liet niet los.

Op zijn gejammer kwamen huisgenoten toegesneld, maar ook deze versterking mocht niet baten: het dier bleef waar het

hing. Ten einde raad heeft men toen de rat aan het been van het slachtoffer met een riek doodgeknuppeld. Edoch... het stoffelijk overschot kwam niet van z'n plaats. Eerst nadat men de bek had opengebroken, kon de hevig verschrikte knaap van zijn lastpost worden bevrijd en zich onder dokters behandeling stellen.

### De kleine wilde niet meer naar bed

Eind 1952 bezocht één van onze ambtenaren een familie in het westen des lands, die veel overlast van ratten ondervond.

Wat kreeg hij te horen? Het 5-jarige dochtertje van de familie (het kind is doofstom) was 's avonds bijna niet meer naar bed te krijgen. Men tastte omtrent de reden van deze angst volkomen in het duister, daar het meisje immers niets kon vertellen.

Tot men op zekere morgen ontdekte, dat de schouders van het kind met verscheidene wondjes waren bedekt.

Het daar op volgende onderzoek wees uit, dat de daders behoorden tot het gilde der knagers, luisterende naar de naam ratten.