

Huismuizen als hobbydieren

- In de praktijk van preventie, weren en bestrijden worden (huis)muizen doorgaans als lastige diertjes gezien. Daarom was ik verbaasd dat bij een kennis van mij huismuizen niet alleen gedoogd maar zelfs verwelkomd werden. Daar wilde ik meer van weten!

Onlangs trof ik bij een goede kennis in zijn kippenhok een zeer grote populatie huismuizen aan. De huismuizen zaten er al jaren volgens hem, en ze zaten hem niet in de weg. Integendeel: hij vond het een leuke afwisseling in het kippenhok.

Wat opviel, was dat de huismuizen er prima uitzagen. Mijn nieuwsgierigheid volgend, tilde ik het deksel van de legnesten op... tot mij stomme verbazing ging het hier niet om een paar huismuizen, maar om een aantal dat ergens tussen de 50 en 70 moest liggen. Na het optillen van het deksel liepen ze alle kanten op, maar duidelijk wel volgens een eigen vaste route. Door hun lange aanwezigheid in het kippenhok, hadden de huismuizen allerlei vluchtopeningen in de wanden van het kippenhok geknaagd, om zo bij onraad te kunnen vluchten.

Luxe legnesten

Het kippenhok bestond uit meerdere rennen met nachthok en legnesten die aan de buitenkant geopend konden worden. In die rennen, waar nu geen kippen in zaten, hadden de muismuizen zich verschanst in de legnesten. Deze legnesten waren ook nog voorzien van stro, dus de huismuizen zaten er goed bij. Ze konden mee-eten van het kippenvoer dat werd verstrekt. Verder konden de huismuizen zich naar het achtergelegen bos en het weiland begeven als ze hier nog behoefte aan mochten hebben. Want al was er voldoende kippenvoer, toch trof de kennis de muizen wel eens aan in het bos en in de verder gelegen eigen woning, tot ergernis van zijn vrouw.

Gretig gedogen

Wat was nu de achterliggende gedachte van het tolereren van de huismuizen in het kippenhok?

De kennis vertelde mij dat hij het niet leuk vond om de huismuizen zelf te bestrijden. Dit liet hij graag over aan de



natuurlijke vijanden van de huismuizen, die volgens hem in voldoende mate voorkomen in het bosgebied waar hij woont. Hij vertelde dat de huismuizen als zij zich buiten het kippenhok begeven, als stapelvoedsel dienen voor de uilen en andere roofvogels. Ook had hij waargenomen dat kleine marterachtigen de weg naar het kippenhok gevonden hadden. Daarnaast bleek de plaatselijke vos wel eens op bezoek te komen. Gelukkig kon deze niet bij de kippen, want die worden 's avonds opgesloten. Rein de vos moest zich dus concentreren op de huismuizen...

Dit is een bijzondere manier om bij te dragen aan het stapelvoedsel voor predatoren, zonder veel inspanning. Het kost mijn kennis alleen wat extra kippenvoer en in de toekomst een nieuw kippenhok als er te veel gaten in zijn geknaagd door de huismuizen. Gelukkig staat het kippenhok ver van de bewoonde wereld en blijft de overlast beperkt tot de eigen woning. Als hier huismuizen worden aangetroffen, dan worden ze met de klapval weggevangen.

