



Zelf landeigenaar worden

Coöperatie Land van Ons werkt aan herstel van biodiversiteit door deelnemers gezamenlijk grond te laten aankopen en voor elk stuk een beheersplan op te stellen. De grond blijft cultuurgrond: grond die door mensen bewerkt wordt en waar producten vanaf komen voor ons dagelijks bestaan. Nienke Plantinga en Maryancka van Peet zijn allebei deelnemer geworden van de coöperatie, omdat ze het zo'n goed initiatief vonden. Maryancka interviewde Nienke over haar beweegredenen.

“Tien jaar geleden begon ik met het ontwerpen van tuinen, daarbij volg ik de principes van de permacultuur. Natuurlijk tuinieren waarbij de planten een hoofdrol spelen, maar er ruimte is voor dieren en aandacht voor het bodemleven. Ook gezond en lekker eten uit de tuin hoort daarbij. Ik maak ontwerpen die natuurinclusief zijn; goed voor dier en mens, met planten die iets wezenlijks toevoegen

aan de omgeving. Een goed ontwerp werkt met de natuur mee, in plaats van ertegenin. Een goede tuin barst van het leven.”

“In mijn dorp Beetsterzwaag zijn we twee jaar geleden een burgerinitiatief gestart met als doel de wilde bij terug te brengen in ons landschap: de Bijenbrigade. De tijd was er rijp voor, het werd een succes. Sinds dit jaar houden we ons bezig met het omvor-

*burger-boer
landeigenaar*

men van een redelijk monotoon bos tot een voedselbos. Daarvoor leggen we contacten met lokale organisaties en allerlei mensen hier uit de buurt, onder wie ook boeren. Ik ben dus niet alleen met tuinen bezig, maar ook met de natuurlijke omgeving. Ik hou van pionieren en kijk altijd uit naar nieuwe initiatieven. Toen ik Land van Ons op Twitter zag langskomen dacht ik: dit wil ik steunen.”

“Als ik hier in Friesland rondkijk, voel ik landschapspijn. Houtwallen zijn verdwenen, en waar zijn de koeien? Land van Ons lijkt me een stap voorwaarts. Ik heb meteen een stuk grond gekocht. Als we dit met meer mensen steunen, kunnen we een lint aanleggen van goed beheerde landbouwgrond. Met veilige plekken voor vogels en andere dieren. En kruidenrijk grasland voor de koeien.”

Dat is ook precies waar Land van Ons mee bezig is. In Friesland is bij Triemen een perceel gekocht van ruim vier hectare. Op dit land wordt een deel van het voorjaar de

waterstand verhoogd. Dat zorgt ervoor dat de jonge weidevogels er makkelijker en beter voedsel kunnen vinden. Het betekent wel dat je pas laat het perceel kan maaien, maar dan komt er ook veel en mooi gras van af. Na het hooien weiden er Dexterkoeien op.

Nienke gelooft er in dat boeren best willen veranderen als je met ze gaat samenwerken. “Het helpt niet om met een vinger te wijzen: jij doet het fout! We kunnen hulp bieden, voorlichting geven over hoe het ook kan. En zelf initiatief nemen, zoals Land van Ons nu doet. Je beslist iedere dag wat je eet en maakt iedere keer opnieuw keuzes. Van huis uit heb ik meegekregen dat je eet wat het seizoen je biedt: kool in de winter, aardbeien in de zomer. Wat er op dat moment van het land komt, geeft je ook de voedingsstoffen die je nodig hebt. Daarvoor moet je wel oog hebben voor het bodemleven: een rijke bodem geeft een oogst die bomvol vitamines en mineralen zit.”

“Ik heb zelf begin dit jaar besloten om grotendeels vegetarisch te gaan eten. Ik eet nog wel af en toe vis, omdat dat gezond en erg lekker is. Dat is een persoonlijke keuze. Natuurlijk mag je best vlees eten, maar haal dat vlees dan bij een lokale boer die met respect dieren houdt en die het voer voor zijn beesten niet van ver weg laat komen. Veel van ons voedsel reist te veel. Waarom gaat vlees eerst langs Italië om er daar ham van te maken? Waarom gaan gamalen naar Marokko om gepeld te worden? Ik sta echt te juichen als dat weer gewoon hier gebeurt.”

“Ik ben gelovig opgevoed. In mijn beleving wonen we in het paradijs, maar zijn we bezig dat uit te putten. Goed rentmeesterschap houdt in dat je zorgt voor je leefomgeving en dat die in balans is. Ik zie geen complete kanteling van het systeem, maar stappen voorwaarts, dat kan wel. Ik zie dat de boer anders wil en de burger ook, dus daar moeten we iets mee doen. Ik denk dat daar de kracht ligt van Land van Ons, dat ze die twee kanten samenbrengen. Dan komt de kanteling van onderaf en komt het gesprek tussen boer en burger vast weer goed op gang, wie weet op een lokale boerenmarkt.” 

Nienke Plantinga is ontwerper van tuin

en landschap. Ze schreef samen met Katja Staring het boek *Avontuurlijk tuinieren*, uitgegeven door de KNNV uitgeverij. magnolia-tuinontwerp.nl



Maryancka van Peet is als noordelijk

correspondent betrokken bij Land van Ons. Van huis uit is ze communicatieadviseur en tekstschrijver. landvanons.nl

