



Claudia Boon verruilde haar werk als planoloog in de stad Groningen voor een bloemen- en groentebedrijf in Drenthe. Haar zelf-geteelde bloemen verkoopt ze in haar eigen winkel net als knetterverse groenten. Op haar akker is het goed toeven tussen de bloemen en bijen aan de rand van Gees. Daar maakt ze een plek waar het fijn is te komen. Gewoon, omdat je er blij van wordt!

‘... omdat

Mijn wens bestond al langer om een eigen bedrijf te starten. Een plek te creëren waar mensen graag komen. Waar ik met mijn groene vingers eerlijke producten kan maken. En waar mijn creativiteit en sociale kant samen kunnen komen. Zou ik hier mijn geld mee kunnen verdienen? Ja, dat kan! Daar kwam ik achter toen ik Merlijn Aalbring van de Stadsakker in Groningen ontmoette. Teler & winkel & ondernemer ineen! Als ik iets wilde moest ik het gewoon gaan doen. Ik heb mijn baan in 2017 opgezegd en ben in het diepe gesprongen.

Het vak leren

Merlijn Aalbring vertelde mij over Warmonderhof. Na de zomer in 2018 ben ik daar gestart en ben ik bij Merlijn in de leer gegaan. Een superleuke en leerzame stagetijd brak aan. En ik wist meteen dat ik het juiste besluit genomen had! Ik kon gaan wachten op dat stuk grond dat ik nodig had en tot ik mijn opleiding klaar had. Of ik kon meteen gaan starten en dingen in beweging zetten. Ik koos voor het laatste. Tegelijk met het starten op Warmonderhof zag Miss TuinBoon het licht. Ik besloot direct tot een professionele uitstraling en liet een logo en brochure en visi-

Miss TuinBoon onderneemt

je er **blij** van wordt'

tekaartje ontwerpen. De naam van mijn bedrijf was snel gevonden...;-) Door mijn bedrijf serieus te nemen kwamen er direct kansen voorbij. Een stukje grond bij de gemeente en bij vrienden dienden zich aan waar ik kon starten. Mijn eerste zelf geteelde bloemen en groenten verkocht ik via een kar aan de straat en via social media. Om het ondernemerschap goed in de vingers te krijgen, ging ik ook suikervrije taarten verkopen. Met eetbare bloemen uit het seizoen. Om alvast iets meer omzet te draaien. En te oefenen met marketing. Maar ook met prijssetting en de boekhouding. Met als droom en doel een eigen plek voor Miss TuinBoon te vinden en mijn bedrijf verder uit te bouwen.

Bloemen in een breed bedrijf

Ondertussen krijg ik steeds scherper wat ik wil en wat ik niet wil. Met bloemen wil ik verder. Mijn ogen gaan glunderen als ik met bloemen werk en mijn hart maakt een sprongetje als ik zie hoe blij mensen van mijn levende boeketten worden. Miss TuinBoon ga ik uitbouwen tot een breed bedrijf waar biodiversiteit voorop staat. En waar ook dieren een plek hebben. Waar de kringloop rond is en waar ruimte is voor ontmoeting. Op

Warmonderhof leer ik dat dit belangrijke uitgangspunten zijn voor een biologisch-dynamisch bedrijf. Dat verklaart waarom ik me zo thuis voel op de opleiding en veel inspiratie haal uit de BD-bedrijven die we bezoeken. Bij Arjen Huese van de Bloementuin in Zwolle leer ik in 2019 de kneepjes van het vak van bloemen telen.

En dan ineens is de plek daar! Op 1 augustus 2019 verhuizen we naar het mooie Drentse Gees. Een prachtplek met één hectare grond en huis en winkel ineen. Hier kan ik mijn bedrijf Miss TuinBoon verder uitbouwen. De frisheid van tulpen in het voorjaar. Het kleurenpalet van snijbloemen in de zomer. De bessen en takken in de herfst. De stilte en pracht van droogbloemen in de winter. Planten hebben zoveel te bieden qua kleuren, textuur en geur. Mensen zijn vergeten welke bloemen bij welk seizoen horen. En juist die seizoenen geven bloemen zoveel body. En niet geheel onbelangrijk: het opgroeien in weer en wind zorgt voor sterke bloemen met een lang vaasleven.

Winkel & Pluktuin

Met Pasen hebben we onze eerste biologische

tulpen en narcissen geteeld op de eigen akker. De vraag naar de prachtige voorjaarsboeketten was groter dan het aanbod. We verkochten de tulpen met bol. Zo stonden de tulpen korenschoof geschikt twee weken op de vaas. Die bollen kunnen de klanten dit najaar in hun eigen tuin planten. Dubbel plezier!

Vanaf eind juni oogsten we de bloemen rechtstreeks van het land en om 10 uur staan de kleurrijke boeketten in de winkel. Mensen kunnen vanaf 1 juli 2020 het seizoen van dichtbij zelf beleven door eigen bloemen te plukken bij Miss TuinBoon. Rondstruinen tussen de bloemen is een ware beleving. Het voelt voor mij als rondlopen in een snoepwinkel! 

Claudia Boon van Miss TuinBoon. Wij telen onze bloemen en groenten in het ritme van de seizoenen. Alles onbespoten met veel aandacht voor de bodem.

Beleef het seizoen van dichtbij en kom zelf je bloemen plukken en wees welkom in de winkel.

misstuinboon.nl

