

‘Een bloem heeft iets anders dan groente, iets dat mij raakt’



In de omschakeling van hun bloembollenbedrijf naar biologisch ontdekten Johanna en John Huiberts hoe het leven *in* de bodem samengaat met het leven *boven* de bodem. Johanna is vol van de geuren van de bloemen, de smaak van de bollen en de blaadjes, de energieën die ze waarneemt en de natuurwezens die ze ervaart.

Het is voorjaar 2020, de hele wereld is op slot door het coronavirus, en de natuur gaat gewoon door zoals altijd. Bij ons in het land bloeien de eerste narcissen en botanische tulpjes. De hyacinten en blauwe druifjes komen er aan. Er wordt weer volop gefloten en gezongen door de vogels. De Agrarische Natuurvereniging telde vorige week 25 veldleeuweriken op onze 60 hectare. Wat een genot. Ondertussen zien we in het nieuws en op sociale media dat mensen gaan hamsteren, maar jammer genoeg vergeten ze om ook bloemen te kopen voor een fijne sfeer in huis. We zien dat er miljoenen bloemen op de veiling doordraaien en worden gestort. En ik besef me dat het me raakt dat deze prachtige bloemwezens zo de hoop op gaan. Wat is dat toch met bloemen? Ik groeide op in een bloemenkwekerij. Mijn ouders hadden kassen en buitenteelt. Al jong hielpen mijn zussen en ik met het bloemenbossen. Als er in de zomer dan te veel eremurussen waren die net niet aan de kwaliteit voldeden voor de veiling werden ze gestort. Dat vond ik het als kind echt zelig voor de bloemen. Dus ja, wat is dat dan, blijkbaar heeft een bloem toch

iets anders dan groente, iets dat mij raakt. Opgegroeid in de bloemen en dan toevallig door de liefde in de bloembollen terechtgekomen. Samen met John hebben wij een biologisch bloembollenbedrijf. In eerste instantie teelden wij gangbaar, maar op een gegeven moment waren de ziektes en plagen niet meer met chemie te bestrijden. John volgde toen een cursus bodembioïologie en kwam er zo achter dat het echt anders moest. In 2013 zijn we begonnen met meer duurzaam te telen en uiteindelijk zijn we helemaal overgegaan naar biologisch. In de beginjaren was dat lastig, de bodem was nog niet gezond, het bodemleven nog niet op orde. Ons uitgangspunt is: een gezonde bodem geeft een gezond gewas. John heeft zich de biologische teelt eigen gemaakt in samenwerking met de natuur en een gezonde bodem. Hij is zelfs bodemcoach geworden. Een hele andere insteek dan voor 2013, toen we nog alles chemisch bestreden en de bodem bijzaak was. Maar nu krioelt het van leven in de bodem en is er ook meer leven boven de bodem. De jongen van patrijzen en andere akkervogels hebben insecten nodig als voedsel en die zijn er bij ons volop. Ik zit

bij de Kwantum Landbouwgroep, er worden allerlei onderwerpen behandeld die buiten het gangbare vallen. Daar hoorde ik van Henk Kieft dat er onderzoek is gedaan naar het positieve effect van vogelzang op de groei van planten. Een kwartier na aanvang van het gezang, openen de huidmondjes zich. Dat krijgen we er dus gratis bij. Hoe prachtig is de natuur, alles met alles verbonden.

Nu we biologisch zijn, telen we meer botanische soorten en kiezen we juist de soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen, hommels en andere insecten. Het is zo mooi om de bijendrukke te zien in de botanische tulpjes *Tarda*, *Turkestanica* en *Lilac* wonder. Het gonst tussen de krokussen, *Chionodoxa*, *Puschkinia* en *Fritillaria*. De hommels zoemen in de verschillende soorten blauwe druifjes. Zelf lig ik dan met mijn camera tussen de bloembedden om te jagen op weer een prachtige foto van het insectenleven. In de zomer fladderen de vlinders in onze dahlia's met open hart. Door deze biologische bloembollen in je tuin aan te planten help je echt het insectenleven.

Er is nog een voordeel van biologische tulpen. Je kan er heerlijke gerechten mee maken. Zowel van de bloem als van de bol. Vorig jaar ontmoette ik door toeval een uitgever van kookboeken. Nog voordat ik wist wat hij voor zijn werk deed, raakten wij in gesprek over het koken met tulpenbollen. Dus ik liet hem meteen een paar foto's van heerlijke tulpengerechten op mijn telefoon zien. Enthousiast vroeg hij of ik zo'n veertig recepten zou kunnen maken. Ik heb fantasie, kan buiten de lijntjes denken en weet op gevoel smaken te combineren tot iets lekkers. Dus het boek *Eet smakelijke Tulp*, is er gekomen. Vol met verrassende en vooral lekkere recepten met mooie foto's die ik zelf maakte. Nu de tulpen in bloei komen ben ik alweer aan het kokkerellen met de tulpenbloemen. Als hartig hapje, toetje, zoet hapje voor bij de koffie of thee, in een voorjaarsstampot, er is zo veel mogelijk.

In de zomer bloeien onze bloemrijke akkerranden. Bloemstroken met papaver, korenbloem, cosmea, bolderik, gele ganzebloem, enz. De bloeiende akkerranden zijn er, zodat de natuurlijke vijanden van bladluizen zich daar kunnen ontwikkelen. Dat zijn zweefvliegen, gaasvliegen, sluipwespen, lieveheersbeestjes en verschillende kevers en spinnen. Wist je dat een zweefvliegenvrouwetje 500 eitjes legt en een larve tot 1.000 bladluizen eet? Op die manier kan de natuur ons weer een handje helpen. De bloemenstrook ziet er natuurlijk ook nog prachtig uit en al die bloemen zijn ook heel geschikt om een veldboekje te plukken. Zo komen we weer bij de bos bloemen terecht. Hoe bijzonder

Het is zo mooi om de
bijendrukke te zien in de
botanische tulpjes Tarda



eigenlijk dat over de hele wereld mensen bloemen gebruiken voor een verjaardag, een trouwboekje, bloemen bij het halen van een examen, bloemen bij ziekte en zelfs bij het laatste afscheid. En sta eens stil bij een trouwboekje, waarom zou je op de mooiste dag van je leven met bloemen lopen sjouwen? Dat doe je toch alleen omdat het blijkbaar iets speciaals toevoegt. Bloemen zijn blijkbaar meer dan wat je ziet, bloemen zijn op de een of andere manier ook begeleiders naar een volgende stap in het leven. In andere culturen worden bloemen geofferd in tempels als gift voor de goden. Wat een bijzondere plaats nemen bloemen toch in voor de mensheid. Door de geur van bloemen kan je helemaal bedwelmd raken, alsof je even in een andere wereld komt. Je voeten los van de grond, zwevend uit het hier en nu. Ook bloemkleuren hebben allemaal weer hun eigen kracht. Bij verschillende situaties passen verschillende kleuren, maar ook verschillende soorten bloemen.

Biodiversiteit is een van de uitgangspunten van onze visie. Na de oogst van de bloembollen, zaaien wij een gemengde groenbemester. Elke plant heeft zijn eigen positieve werking voor de bodem. Een van onze doelen voor de toekomst is om uit te zoeken welke bloembollen elkaar versterken. Als die kennis er is, kunnen we er rekening mee houden bij het planten van de verschillende soorten.

Tien jaar geleden is onze oudste dochter gaan wonen op Zorgtuinderij Croon & Bergh en zo kwamen wij in contact met de antroposofie. Ik raakte bevriend met een bewoner met het syndroom van Asperger en hij leerde mij veel over de theorie van Rudolf Steiner. Enkele jaren geleden heb ik een wintercursus BD-tuinieren gevolgd bij Carmencita de Ruiter. Heel interessant hoe men binnen de BD alles benadert. Zij heeft toen voor ons ook de perioden uitgezocht voor het planten en oogsten van onze bloembol-

len. Alleen de praktijk voor ons is dat wij 35 hectare telen en vooral afhankelijk zijn van het weer wat betreft onze werkzaamheden. Op grotere schaal is het best moeilijk om de zaaikalender aan te houden. Ook wat betreft compost-strooien spelen de weersomstandigheden de hoofdrol. Overigens maken wij al onze compost zelf en we maken bokashi van natuurhooi uit het natuurgebied Het Zwanenwater waar wij land pachten, een mooie samenwerking. Wij maken onze eigen gewasversterker op zeewierbasis met verschillende toevoegingen. Ik test dan ook



altijd uit of het nog gewenst is om bloesemremedies of homeopathische verdunningen van eigen (on)kruiden toe te voegen. Dit varieert per keer.

Ik ben opgegroeid in Duitsland waar de kruidengeneeskunde veel meer werd gebruikt dan in Nederland. Via mijn werk bij VSM Homeopathische geneesmiddelen, toen nog in Alkmaar, ben ik meer geïnteresseerd geraakt in de homeopathie. Toen onze oudste dochter op driejarige leeftijd een hersenontste-

king overleefde maar er wel een groot hersenletsel aan over hield, kwam voor mij de tijd dat ik me in de natuurgeneeskunde ging verdiepen. Ondertussen heb ik me gespecialiseerd in het energetische werk. Ik volgde de opleiding voor de aanleg van energetische tuinen, FeelGood Garden bij Wim Lips. Daar heb ik erg veel geleerd en ben ik zekerder geworden in het aanvoelen van onder andere planten. Dit heeft mijn leven zeker verrijkt en ik pas het dan ook toe binnen ons bedrijf. Het voelen van energie is niet zo moeilijk, maar weten wat je voelt is best lastig. Er zijn zo veel verschillen in energie die je kan waarnemen en er zijn bijna geen woorden voor. Een goede manier om verschillen te voelen is door te vergelijken. Als ik bijvoorbeeld een krokusbol heb en ik weet niet welke van de twee soorten het is, voel ik eerst een soort waar ik de naam van weet en dan vergelijk ik het met de bol zonder naam. Daarna voel ik het andere soort waar ik de naam van weet en vergelijk ik het met de bol waar ik het soort niet van weet. Zo kan ik overeenkomsten en verschillen voelen en weet ik welke soort het is.

Je kan ook voelen bij welk chakra een bepaalde bloem, plant, boom of steen bij je binnen komt. Het is goed mogelijk om dit te ervaren en dan te voelen of de energiestroom naar je hoofd gaat of richting je voeten. Als het richting je voeten gaat, weet je dat de plant aardend werkt. Bij bloemen voel je juist vaak de energie richting je hoofd gaan, vandaar dat je bij bloemen heerlijk kunt weg dromen. Een boeiend onderdeel van BD vind ik de natuurwezens. Ik heb mij erin verdiept en

kan de verschillende wezens wel ervaren. Ik wil mij er graag verder in ontwikkelen om ook met de natuurwezens samen te kunnen werken.

In eerste instantie wilden wij ook graag doorschakelen naar Demeter. John volgde in 2018 de cursus Doorschakelen naar Demeter. Maar uit zakelijke overweging hebben we uiteindelijk besloten om het toch niet te doen. Wij verwachten niet dat er extra afzet gecreëerd gaat worden als wij BD-bloembollen verkopen. Maar we zouden dan wel weer aan extra regels moeten voldoen die weer extra werk en inzet vergen, nog meer administratie. Om toch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de BD zijn wij natuurlijk wel lid van de BD-Vereniging. 

Regelmatig zet Johanna foto's op haar Instagram account "Boek Eet smakelijke tulp". Ook zet ze veel bloemenfoto's en foto's over het bedrijf op het Instagram account "johnhuiberts7470" en natuurlijk zijn ze te vinden op facebook en twitter. Zie een recept met tulpenbollen op pag. 25.

Johanna Huiberts van Huiberts Biologische

Bloembollen, Sint
Maartensbrug
huibertsbloembollen.nl
eetsmakelijketulp.nl
webshop: biologische-
bloembollen.nl

