

**N 51° 48' 26"**

**O 04° 39' 52"**

**Plaats** Dordrecht  
**Capaciteit** 5 volken, 1 observatiekast  
**Uitvliegen** Zuid-West  
**Sinds** 2014  
**Foto:** Richard de Bruijn  
**Tekst:** Meta Bosch-Gravestein

Achter het Centraal Station Dordrecht is het Duurzaamheidscentrum Weizigt gelegen ([www.weizigt.nl](http://www.weizigt.nl)). Op het terrein is een stadsboerderij met prachtige tuinen, een klimaatkas, het Aquarama, een volière en een bijenstal. In het monumentale Koets-huis, vroeger een onderdeel van het landgoed Weizigt, is een ontmoetingscentrum gevestigd waar ruim twintig mensen met een beperking een werkplek hebben. Weizigt biedt volop mogelijkheden

voor inwoners en scholen om te ontdekken, te leren en te recreëren. Elke dag geopend van 9 tot 17 u en gratis toegankelijk. Achter het centrum is een grote gemeentelijke speeltuin gelegen.

Nadat ik de basiscursus imkeren had gedaan, zocht ik een plekje voor de bijen die ik zou krijgen. Het liefst in de omgeving van mijn huis. Vrienden waren zo aardig een plekje achterin hun tuin te maken waar ik mijn eerste twee volken hield. Dit was in het

centrum van Dordrecht. De vorige imker van Weizigt ging verhuizen. Hij vroeg mij om bijen te gaan houden in Weizigt, vlakbij mijn huis. Hier moest ik over nadenken. Het was een superlocatie voor mijn bijen, maar het betekende ook informatie geven aan bezoekers van de bijenstal en zorgen dat de observatiekast gevuld is met bijen. Een grote verantwoordelijkheid!

Nu, een jaar of 7 verder, is het nog steeds een goede keus geweest om

"ja" te zeggen. Het aantal volken varieert per jaar, maar gemiddeld staan er vijf. Met drie andere vrijwillige imkers verdelen we de werkzaamheden. Voor veel bezoekers gaat er een nieuwe wereld open.

De vaste medewerkers en vrijwilligers in de tuin zorgen ervoor dat er altijd wat bloeit en dus te halen valt voor de bijen. Ook tijdens de drachtpauze rondom juni is er voor de bijen altijd wat te vinden. In de omgeving van het

park is er genoeg te halen voor de bijen. Een divers palet van bloemen bloeit in de tuinen van de inwoners van Dordrecht. Als het lukt, probeer ik drie keer per seizoen te slingeren. Het leuke ervan is dat er drie verschillende smaken te proeven zijn voor de bezoekers. Aan het eind van het seizoen pikken de bijen nog wat mee van de springbalsemien in de Biesbosch. Dan komen ze wit van het stuifmeel terug naar de kast.



# Bijen op Stand