

Wrakvissen



Het was op de vroege ochtend van zondag 22 juni toen 10 vissers op weg gingen naar Den Helder voor een dagje wrakvissen op de Noordzee. Na bijna 2 uur rijden arriveerden we bij de haven. Eenmaal op het schip "De Nieuwe Diep" van schipper Cees Pronk werden de hengels klaar gemaakt. Dit jaar is gekozen voor een kleine boot die de vaart er goed in had, menig nat pak en baard was niet te voorkomen. Na anderhalf uur varen werd het eerste wrak bereikt. De toeter klonk, gulzig raakten de paternosters het water en het vissen was begonnen! De eerste hengels stonden al meteen krom en al snel kwamen de eerste gulletjes boven water met kort daarna de eerste makrelen en horsmakrelen. Sommige leden hadden

wat moeite met het binnenhouden van het ontbijt, zodoende werd dit ontbijt veelvuldig aan de Noordzee geschonken. Aan het eind van de dag werd de balans opgemaakt en bleek dat iedereen met een goed gevulde vriezer zou eindigen. Sommige vangsten waren spectaculairder dan andere, zo werden grote gullen naar binnen getrokken en kwam onze eigen "Aaltje de Kok" aanzetten met een mooie poon. Kortom, er werd gezellig gevist, gepraat, opgeschept, gegeten en gedronken. Al met al een gezellige activiteit!

Met spetterende groeten,
Aquarius