

Vakantie?

'Kijk! Bijenkasten!' Kent u dat?

Zo rijd je op een of ander binnenweggetje in een mooi vreemd land. Als chauffeur moet je echt even de aandacht bij de kronkelige weg houden, maar je lieve eega, naast je in 't autootje, kan lekker rondkijken. Bij zo'n kreet kun je dan twee dingen doen: Op je rem gaan staan en gauw een stukje achteruitrijden om nog even naar die bijenkasten te kijken (want dat vind je toch eigenlijk wel heel erg leuk!!). Edoch, dan is juist die weg nog al smal en rijdt er net iemand achter je. Dus, niet remmen en doorrijden maar. Wéér geen moer gezien! (Rare uitdrukking eigenlijk! Komt die echt uit de imkerswereld?). De tweede optie is om maar gewoon door te rijden omdat je bij voorbaat weet dat je die kasten zult missen. Alhoewel, het nadeel van die tweede optie kan dan weer zijn dat je eega onderweg wél die bijenkasten ziet en jou maar niet meer waarschuwt omdat je tóch niet kunt of wilt stoppen en dan zie je onderweg helemaal geen bijen meer!

Het enige wat wèl waar is, is dat als je dit meemaakt, je al echt op vakantie bént!

Toch heeft dat soms wel eens heel wat voeten in de aarde om zover te komen!



'Zo, die is gevangen.' Foto: M.L. Boerjan

Vakantie-planning

Toegegeven, het is een luxe-probleem.

Je krijgt wel eens het idee dat die bijen je hele leven regelen, terwijl het voor een belangrijk deel best andersom kan: u, jij en ik bepalen hoe, wat, waar, wanneer die bijtjes van ons iets doen! Alhoewel... Meestal gaan we in april een of twee weekjes weg. Mijn bijen vinden dat goed. De voorjaarsinspectie is geweest en de bijen zitten goed in hun vel/kast. Geen zwermen te verwachten vóór half mei(!??). En dan ben je écht weg en plotseling, opeens, is het prachtig, bloedje warm weer! Heerlijk natuurlijk, want je hebt immers vakantie! Toch bekruipt je dan wel enige ongerustheid: wat zouden die bijtjes, thuis, allemaal uitspoken? Explosieve groei? Vroege zwermen? Natuurlijk heb je een goede oppas. Maar die onrust, daar blijf je dan wel een beetje last van hebben!

Dit jaar is het al helemaal raar met die vakantie! Begin juli moeten we om de een of andere reden beslist thuis zijn. Vóór die tijd willen we erg graag nog met vakantie.

Maar mijn lieve eega (zie boven) wil daarna toch wel even de vakantie-boel opgeruimd zien en het huis op orde hebben. Zij wil op 30 juni weer thuis zijn! Wanneer je zo'n vier weekjes weg bent, ligt de vertrekdag dan dus meteen al vast: 31 mei!

Zwermtijd! Moet ik in de buurt zijn! Heb ik helemaal geen tijd!

Daar ga je dan! Alwéér bepalen de bijen wanneer je weg kunt gaan.

Maar als je er dan even rustig over gaat nadenken, valt het toch wel weer mee.

Begin mei: kunstzwermen maken (het is dan vast wel mooi weer geweest en er zitten vast wel doppen in alle kasten!), wachten op tuters (váák gaan luisteren!). 10 mei is de grote dag: Tuters! Doppen breken! Ja, hoor. In alle drie kasten nieuwe, mooie, grote K's. 20 mei: even kijken of de oude moertjes in de kunstzwermen al weer aan de leg zijn. Ja, hoor. 27 mei: even voorzichtig kijken of de nieuwe moertjes ook al aan de leg zijn. Ja, hoor! Alles zoals van te voren gedacht, alles zoals je dat hoopt. Toch nog op tijd voor een rustige vakantie. Alhoewel...

Zo zie je maar weer? Even rekenen en alles is te regelen. Zelfs een wat vroeg uitgevallen grote vakantie!