

DE NAAM IS

# GLADIOLUS 'Atom'



De eerste knollen werden in 1946 voor vijf dollar per stuk verkocht.

Tekst: Arie Dwarswaard

Fotografie: René Faas

Gladiolen die al meer dan zeventig jaar meegaan, zijn er niet zo veel. Een van de uitzonderingen op de regel is de rode, zilverwitgerande 'Atom'. Geen stoere grootbloemige, maar een wat verfijnder type, behorend tot de groep Primulinus. Gemakkelijk te herkennen aan het bloemblad aan de bovenzijde, dat als een beschermend kapje over stamper en meeldraden heen staat. Hoewel als jaar van introductie overal 1946 staat, was hij al in 1945 te zien op de zogenoemde Eastern Shows van 1945 in New York. Misschien was de euforie van het einde van de Tweede Wereldoorlog door het gebruik van twee atoombommen op Japan wel de inspiratie voor veredelaar Hedgecock om zijn aanwinst juist deze naam te geven.

De noviteit sloeg enorm aan. Wat vooral opviel: het waren de toonaangevende bloemist-winkeliers uit New York die deze gladiool aanprezen als de koningin onder de gladiolen voor decoratief bloemwerk. Een sneller, indringender en beter bericht kun je als veredelaar niet krijgen. De eindgebruiker geeft aan wat er met een gladiool kan.

De opmars van 'Atom' verliep snel. In 1946 bood handelshuis Max Schling al knollen aan voor vijf dollar per stuk. Al snel was 'Atom' ook al te koop bij de firma Laidlaw in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland bij de Lissese firma Grullermans. En zo komt hij in de teelt en handel terecht, waar hij nog steeds te vinden is. In ons land staat er nog een paar hectare van. Wie ze wil aanschaffen voor de tuin, kan zonder problemen tientallen verkoopadressen vinden.