

## Ook Vlaamse imkers kijken vooruit

In het maandblad van de Vlaamse Imkersbond (2000/1-2) staat een artikel waarin maar liefst duizend jaar vooruit gekeken wordt. 'Imkeren in het nieuwe millennium' heet het dan ook, met onder meer de robuuste tussenkop 'Ook de imkerij zal in de straalstroom van het derde millennium meegezogen worden'. Zo zal de imkerij het world wide web niet kunnen ontlopen. Voorheen kon een imker toe met één handboek, maar nu kan hij op duizenden 'sites' de nieuwste ontwikkelingen opvragen over duizenden onderwerpen, 'world wide', dag en nacht, voor de prijs van een lokaal gesprek. Misschien hebben we straks het Maandblad niet eens meer nodig, verzucht de auteur en zelfs niet meer het lidmaatschap van de Vlaamse Imkersbond... Maar zo'n vaart zal het volgens hem toch niet lopen. Het probleem is niet langer: waar kom ik dat te weten, maar: hoe maak ik in dat overweldigende aanbod onderscheid tussen het kaf en het koren? De imkersbladen zullen de taak krijgen om te zeven en te ziften, te snoeien en te snijden om alleen dat wat deugdelijk is te behouden. We zullen ons moeten wapenen tegen 'het beroep op de simplistische goedgelovigheid en de opgesmukte oppervlakkigheid, tegen de beunhazerij van sommige website-exhibitionisten'.

## Een nieuwe homepage voor imkers

Sinds kort is er in ieder geval één website voor imkers waar je ongetwijfeld op zult kunnen vertrouwen; de Schweizerische Bienenzeitung (2000/2) wijdde er een artikel aan. In het kader van een reorganisatie van het onderzoeksinstituut voor het zuivelbedrijf gevestigd in het Zwitserse Bielefeld heeft de afdeling bijen, nu Zwitsers Centrum voor Bijenteelt onderzoek genaamd, een keurig verzorgde homepage voor imkers samengesteld. Meer dan vijfhonderd geïllustreerde pagina's, die voortdurend geactualiseerd worden, vormen een degelijk naslagwerk voor imkers, maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in de bijenhouderij en antwoorden zoeken op specifieke vragen. Voor het instituut heeft de nieuwe internet site het voordeel dat de medewerkers minder tijd hoeven te besteden aan het telefonisch of schriftelijk beantwoorden van vragen en zich meer kunnen wijden aan onderzoekswerk. De imkershomepage bestaat uit een zoekstelsel met trefwoorden (op het moment dat ik dit schrijf echter nog niet gereed) en een lijst met elf ru-

bieken over onder andere ziekten, varroamijt, bijenhouden, de ontwikkeling van het bijenvolk (al jaren lang een specialiteit van het instituut), bijenproducten, biologie. Ook is er een rubriek 'News' met de nieuwste nieuwtjes. Men kan kiezen uit vier talen: Duits, Frans, Italiaans en Engels. Het internet adres is: [www.apis.admin.ch](http://www.apis.admin.ch).

## Imkeren in Noord-Schotland

De Scottish Beekeeper (2000/2) vraagt zich af hoe noordelijk de bijen in Schotland kunnen overleven en in hoeverre de honingbij daar inheems is. Een duidelijk antwoord moet de auteur schuldig blijven maar wel plaatste hij een foto van de volgens hem meest noordelijke bijenstand van het vaste land van Schotland. Eigenares ervan is Irene Joyce die er sinds 1986 2 à 4 volken heeft staan op een plek gelegen op een halve mijl van de kust van de Pentland Firth, de zeestraat tussen Schotland en de Orkney-eilanden. Hoewel het landschap er daar voor bijen niet aantrekkelijk uit lijkt te zien, hebben haar volken gedurende de laatste vijf jaar toch nog ieder gemiddeld vijftig pond honing gehaald. De eerste oogst is in juli, maar de hei (die, net als bij ons, niet altijd honingt) bloeit nog tot in september. Andere drachtplanten zijn klaver, dopheien allerlei wilde plantensoorten die de honing een heel speciaal aroma geven. Meestal zwermen de bijen niet voor juli en het kweken van koninginnen geeft nog wel eens problemen. In verband met de winterse stormen worden de kasten stevig verankerd. Helemaal zeker is de auteur er niet van of dit nu wel de meest noordelijke permanente bijenstand van Schotland is. Zouden er ook van deze winterharde bijen (en imkers!) zijn op de Orkneys en Shetlands, vraagt hij zich af. Hij roept de lezers op een foto van zo'n bijenstand op te sturen. De in ons land meest noordelijk geplaatste volken staan natuurlijk op Schiermonnikoog. Of zou er toch nog iemand zijn die zijn volken stiekem op Rottumeroog heeft geplaatst?

