

# Geslaagde reis Deurnse imkers naar Leszno

*Jeanne van Etten van Homelen, imkersvereniging*

*St. Ambrosius Deurne*

De gemeente Deurne heeft stedenbanden met de Poolse stad Leszno en met Batouri in Kameroen. Met imkers en zij die zich daarbij thuis voelen, zijn we op 27 mei met 47 personen naar Leszno vertrokken. De reis verliep voorspoedig, vertrek om 04.30 uur en aankomst om 18.00 uur in hotel Syrena bij het mooie meer van Boskowo. Na de avond boterham werd de omgeving verkend, mooie natuur met vogels, kikkers, en muggen. Iedereen voelde zich al snel op zijn gemak. Er werd een kaartje gelegd, een pivo (biertje) gedronken en veel 'gebuurt'.

De volgende dag gingen we naar Leszno. Op de mooie markt van Leszno ontmoetten we de officiële delegatie van het gemeentebestuur van Deurne. Onze burgemeester, de heer Jan Smeets, was zo juist benoemd tot ereburger van de stad Leszno. De imkers waren de eersten die hem daarmee konden feliciteren. Zaterdag werden we om 10 uur afgehaald door de voorzitter van de regionale imkervereniging uit Leszno. Een club van 800 leden en 16000 bijenkasten. We hebben twee imkers bezocht. De eerste imker had 68 volken. Hij had alles goed georganiseerd: een prachtige tuin met veel drachtplanten, actieve bijen, mooie kasten en een keurige geordende voorraadruimte met de lege raampjes. De Deurnse imkers hadden zich in hun bijenkappen gehuld, maar dat vond men daar overbodig. We werden gastvrij ontvangen, koffie met gebak, fris en een verse raam met raathoning werd verdeeld. Ook een glaasje mede lieten we ons goed smaken.

Vervolgens op naar de tweede bijenstand. Het imkers echtpaar had 124 volken. Een deel van de volken stond aan de bosrand met acacia's. De overige kasten stonden niet onder een dak, maar waren vrij in de tuin opgesteld. Ze waren kleurig beschilderd. We konden in de kasten kijken. De raten werden door latjes van elkaar gescheiden. Aan de bovenzijde waren de kasten afgedekt met papier, een lap stof en een dikke stromat. Zo konden de bijen ook een harde winter goed doorkomen. Het enthousiasme van de eigenaresse werkte aanstekelijk. Om al deze kasten bij te houden had ze twee keer per week vier uur nodig. De gemiddelde honingopbrengst lag op dertig kilo per volk. Men zei ons dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

's Avonds zijn we in Leszno in Dom Cultura naar de uitvoering van de het Deurnse Operette koor geweest. We genoten, het was vreemd en toch bekend tegelijk.

Op zondag hebben we de Eucharistie viering in de Nicolaaskerk bijgewoond. Er waren veel jonge mensen aanwezig, waarschijnlijk ook omdat er een jongeren koor de dienst verzorgde. De mensen groot en klein, zagen er op hun paasbest uit. Kleine kinderen met parmantige hoedjes vertederden de aanwezigen. Met een gids gingen we de highlights van Leszno na. Onder andere het museum met zijn schilderijen van beroemde voorvaderen (de vrouw van Lodewijk XIV kwam uit Leszno), prachtige sieraden en oude gebruiksvoorwerpen. 's Middags hebben we een kastelentocht gemaakt waarbij we enkel van de vele kastelen aandeden.

Met het gevoel 'dit kan nog dagen voortgezet worden', moesten we op maandag de terugtocht aanvaarden. Terugreizend en terugkijkend vonden we dat wat voor ons een hobby, voor Poolse imkers een welkome bijverdienste is. Hun vakmanschap staat buiten kijf. We hebben gezien dat, net als bij ons, armoede niet meteen op straat te merken is. De mensen zijn vriendelijk, de winkels zijn goed voorzien, de wegen zijn goed, het landschap prachtig, de prijzen vallen mee en niemand van ons is iets kwijtgeraakt wat hij niet wilde! Kortom Polen is een land waaraan u zeker moet denken als u vakantieplannen gaat maken en Leszno moet u dan zeker bezoeken!



Een 'Pools' bijenraam. Foto: A. van Etten