



In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere manier dichterbij de burger brengen.

Vooroordelen wegnemen. Dat is een belangrijke motivatie voor Mieke Vander Schueren om kinderen te ontvangen op hun boerderij in **Idegem**.

TEKST FLORUS PELLIKAAN

Werken voor een boerderijdiploma



Een in zwart-witte vlekken geschilderd treintje rijdt over het erf van boerderij Den Ighemkouter. In de wagon zit een groep jonge kinderen die vol aandacht luisteren naar de energieke boerin Mieke Vander Schueren (27). Niet veel later spelen diezelfde kinderen met kruiwagentjes en scheppen op de voergang, knuffelen ze de kalveren of ontdekken ze hoe je van melk boter kunt maken. En zo vinden er op het gemengde bedrijf met 68 koeien in Idegem op jaarbasis zeker 120 kinderfeestjes plaats en komen er ook nog eens 30 schoolklassen langs. 'Het is heerlijk om met kinderen bezig te zijn. Ze hebben geen vooroordelen en leven zich zonder grenzen in op de boerderij. Als je die oogjes ziet glinsteren als ze hun boerderijdiploma krijgen, dan geeft dat zoveel energie', vertelt Mieke Vander Schueren. Ze werkt net als haar broer Pieter, naast hun fulltime baan, mee in het ouderlijk bedrijf van moeder Regina De Smet. 'Toen onze papa is weggefallen, hebben we meer ingezet op hoevertoerisme en educatie. Er waren weinig mogelijkheden

om het bedrijf te vergroten en we zijn allemaal sociale mensen die behoefte hebben aan contacten', vertelt Vander Schueren. 'Daarnaast kunnen we er niet tegen als mensen vooroordelen hebben en denken dat het op een melkveebedrijf net zo gaat als op een kinderboerderij. Daarom laten wij zo veel mogelijk zien dat op een grote boerderij ook heel goed voor de dieren wordt gezorgd.' Inmiddels draait het bedrijf mee in een pilot om ook leerlingen van middelbare scholen te ontvangen. 'Op een boerderij is zoveel natuurkunde aanwezig, denk aan de koeling van de melk of het effect van grote of kleine wielen. Het is heel leerzaam om dat in de praktijk te zien en te ervaren.' Al snel blijkt dat niets te gek is voor Vander Schueren. 'Ook teambuildingsuitjes of vrijgezellenfeesten vinden hier plaats. Maar het werk op de boerderij mag er niet door worden verstoord, dus moet je heel flexibel zijn. Ook al zijn de weekenden wel eens te druk, de voldane blik van mensen die het erf verlaten, maakt alles goed.'