

MENS EN WILD MOETEN LEREN SAMENLEVEN

We moeten fundamenteel anders omgaan met wilde dieren. Wildbeheer moet niet gebaseerd zijn op controle, maar op samenleving. Daarvoor moeten we leren denken als dieren, schrijft Susan Boonman in haar proefschrift *Rethinking Wildlife Management*.

Het huidige wildbeheer is volgens Boonman star, statisch en gebaseerd op controle. 'Het is getallenpolitiek op basis van aannames over voedselbeschikbaarheid en kans op conflicten. Dat levert een gewenst aantal dieren op en alles wat meer is, wordt afgeschoten. Maar zwijnen, wolven of beren zijn geen objecten, het zijn individuen met geheugens en lerend vermogen. Wilde dieren kun je leren waar ze wel of niet mogen komen.'

Boonman deed studie naar het beheer van wilde zwijnen op de Veluwe en zwarte beren in de Rocky Mountains. Op zoek naar (makkelijk verkrijgbaar) voedsel dringen beren soms dorpen en huizen bin-

nen. Met simpele maatregelen is dat volgens Boonman te verhelpen. 'Zorg bijvoorbeeld dat het afval goed is opgeborgen. Plaats geen vruchtdragende bomen midden in je stad of dorp. Kortom, denk als een beer.'

Of, naar de Veluwe vertaald: denk als een zwijn. 'Zwijnen houden bijvoorbeeld van gras. Je zou op bepaalde plekken grasland kunnen aanleggen waar je de zwijnen naartoe lokt. Dat is zowel voor het zwijn als de toerist aantrekkelijk. Er is niet één universele oplossing. Maar wij weten eigenlijk nog veel te weinig van wilde zwijnen af. Door meer kennis kunnen we specifiekere inspelens op hun gedrag.'

Daarvoor is volgens Boonman allereerst een andere benadering nodig. Een benadering die niet uitgaat van afschot en het plaatsen van hekken. 'We moeten met elkaar in gesprek over hoe we wilde dieren kunnen laten leven. Daarbij is afschot misschien niet altijd te voorkomen, maar in ieder geval geen



FOTO: SHUTTERSTOCK

▲ Akkerbouwers zijn niet altijd blij met wilde zwijnen. Eenvoudige maatregelen kunnen helpen, zegt Susan Boonman.

uitgangspunt van beleid.' Boonman noemt dat dynamisch wildbeheer. 'Mee bewegen met wat de natuur doet en hoe wij daar vervolgens weer op reageren.'

Samenleven met wild vereist vol-

gens Boonman ook de-Disneyficatie. 'Wilde dieren zijn geen Disneyfiguren. Het is wild en dat moeten we respecteren. Het zijn geen aibaar objecten, maar levende en lerende wezens.' **RK**