

Bevruchtingsstation Buckfast op Marken

Tekst en foto's Richard de Bruijn

Op zondag 3 juni bezocht ik het bevruchtingsstation van de stichting Buckfast Marken waar Buckfastkoninginnen worden bevrucht. Herman Groen en Pierre Koning ontvingen mij al vroeg op de boerderij van de familie Terlouw. Vandaar uit was het een stukje rijden naar het terrein waar tientallen kasten en kastjes stonden opgesteld. Zelden heb ik zo'n perfect onderhouden en georganiseerd terrein met bijenkasten gezien.

Om koninginnen op Marken te laten bevruchten zijn er een aantal eisen. Er moet een AVB (Amerikaans Vuilbroed) verklaring worden overlegd. De kastjes die gebracht worden moeten zijn voorzien van een rondje met darrenrooster. Het rondje zorgt ervoor dat er geen darren uit het kastje kunnen komen. Vanaf begin juni worden de eerste kastjes geplaatst. Er is slechts één doorgang die gereserveerd wordt voor voornamelijk Nederlandse en Belgische imkers. Later komen nog een aantal grote koninginnentelers.

Op Marken is vrijwel niets voor de bijen te halen. Daarom zijn er op het terrein zoveel mogelijk bomen en struiken aangeplant. Maar dat is niet genoeg om in het najaar en

voorjaar de bijen in leven te houden. Daarom worden de kasten eind augustus verplaatst naar een locatie op de vaste wal. Van daaruit in het voorjaar naar de wilgdracht in Brabant en als ze een perceeltje koolzaad weten te vinden gaan de darrenvolken daar ook nog naar toe. Eind mei zijn de volken weer terug op Marken. Het is een hele toer om genoeg darren in de volken te krijgen. In de loop der jaren is daar goede ervaring mee opgedaan en zijn er het hele seizoen door ruim voldoende darren. Wel is het zo dat deze darrenvolken twee keer in de week gevoerd moeten worden, anders worden de darren er alsnog door de werksters uitgegooid.



Herman Groen (l.) en Pierre Koning zijn tevreden over het resultaat.



Een gedeelte van de kastjes met nog te bevruchten koninginnen.



Raatje met bijen van een bevruchtungskastje.

Herman en Pierre hebben een keer meegemaakt dat het een week koud en miezerig weer was. Rond het middaguur waren zij aan het werk op Marken toen het zonnetje doorbrak en het opeens een stuk warmer werd. Tientallen maagdelijke koninginnen gingen de lucht in gevolgd door honderden darren. In tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt vlogen de koninginnen op slechts één à twee meter hoog. Het oorverdovende lawaai was zelfs op de dijk te horen! Zij konden goed zien hoe koninginnen gevolgd werden door darrenkegels.

Het bevruchtingsstation op Marken bestaat sinds 1995. De Stichting Buckfast Marken is hier 5 jaar geleden begonnen. Herman en Pierre doen alles met z'n tweeën. Maar bij de inrichting van het terrein en met groot onderhoud kunnen zij rekenen op een groot aantal vrienden en vrijwilligers.

Dochter Anouk van de familie Terlouw was zo vriendelijk om zich te laten portretteren in de bijzondere klederdracht van Marken.



Buckfastbijen van topkwaliteit!



Pierre en Herman bij een gedeelte van de Dadantkasten.



Anouk in Marker klederdracht.