



In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar Hoeseelt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere manier dichtbij de burger brengen.

De vakantiegasten in het appartement van Tom en Angelé Mocking willen soms wel de hele dag op de boerderij blijven. Op bezoek in **Hoofdplaat**.

TEKST INGE VAN DRIE

## ‘De gasten zijn soms eerder uit bed dan wij’



Het vissersdorp Breskens ligt om de hoek, op anderhalve kilometer van de boerderij bevindt zich een privéstrandje aan de Westerschelde en ook de Noordzee is dichtbij. Vertier genoeg dus in de omgeving. Toch komen sommige gasten nauwelijks van het erf af, merkt Angelé Mocking. ‘Zeker kinderen zijn vaak zo enthousiast. Die willen de hele dag wel op de boerderij blijven. Sommige kinderen huilen zelfs als ze weer naar huis moeten.’

Op hun bedrijf in het Zeeuws-Vlaamse Hoofdplaat melken Angelé en haar man Tom honderd koeien. Drie jaar geleden richtten ze in een oude boerenschuur een vakantieappartement in. Waar vroeger het graan werd opgeslagen, slapen nu de vakantiegasten. Dat slaat aan; afgelopen zomer is het appartement geen nachtje vrij geweest.

De extra inkomsten van De Graanzolder zijn welkom, maar minstens zo belangrijk vinden Tom en Angelé het om hun gasten te laten zien hoe het er op een melkveebedrijf aan toegaat. Veel

mensen hebben daar geen idee van, merken ze. ‘Op tv wordt de melkveehouderij nogal eens in een negatief daglicht geplaatst. Als er een item over koeien is, zie je vaak standaard een mesttank in beeld. Hier kunnen mensen zien dat een melkveebedrijf zoveel meer is dan dat.’

De vakantiegasten mogen alles zien en Tom en Angelé betrekken ze bij alle onderdelen van het bedrijf. ‘Het leukst is het als er kinderen bij zijn’, zegt Angelé. ‘Die kun je nog zoveel bijbrengen en ze willen alles weten.’ Ze mogen helpen bij de kalfjes voeren, als er een koe moet kalven, mogen ze de touwtjes om de klauwtjes doen en helpen trekken en iets oudere kinderen mogen op de shovel leren rijden. Ook de vaders vinden dat stiekem wel leuk, merkt Angelé. ‘Dan komen we in de stal en blijkt dat ze met de shovel het voer al aangeschoven hebben. De gasten zijn soms eerder uit bed dan wij, zo leuk vinden ze het. En daar worden we zelf ook weer vrolijk van.’