



HUISDIEREN & ZORG

DE WIJSHEID VAN **DIERPENSION MATU**

Mensen uit de Dibevo-branche weten al sinds mensenheugenis wat dieren voor mensen kunnen betekenen. Ze zagen met eigen ogen wat een vogel, konijn, kat of vis voor een mens kan doen of hoe een hond iemands leven verrijkt. Deze wijsheid is een van de zaken die ons werk zo mooi maakt. Als er ergens in Nederland een bedrijf is waar ze dagelijks keihard geconfronteerd worden met 'de wijsheid' – dus met al het moois dat dieren voor mensen kunnen doen – dan is het wel in Gorredijk. Bij Dierpension Matu.

TEKST EN FOTO'S: JANINE VERSCHURE

“**J**ij denkt: daar zit gewoon een hondje bij een mevrouw op de bank”, zegt Gina van der Heijde. “Maar eigenlijk gebeurt hier iets heel bijzonders. Laat je niet op het verkeerde been zetten door haar boze gezicht: zo kijkt ze altijd. Het feit dat ze het hondje in haar nabijheid duldt, sterker nog: dat ze ervan geniet, dat hadden wij een paar jaar geleden niet durven voorspellen.”

Hoe het zo kwam

Dierenpension Matu werd in 2006 gebouwd, speciaal voor het doel om mensen met een verstandelijke beperking – onder deskundige begeleiding – voor honden en katten te laten zorgen. Gina: “Mijn collega Bianca Holtrop werkte in de zorg, in de dagbesteding. Ze zag hoe leuk mensen het vonden als ze haar hond meenam. Ik werkte – na jarenlang in de zorg – bij een dierenasiel. Toen Bianca en ik het erover hadden hoe mooi het zou zijn om mensen met een beperking met honden en katten te laten werken, kregen we een idee: waarom kon er geen dagbestedingsplek komen bij een dierenpension? Mensen die wonen bij een zorginstelling mogen eigenlijk nooit honden of katten hebben, terwijl ze er soms wel veel van houden. Wij legden ons idee voor aan het bestuur van zorginstelling Talant, het vond gehoor en het resultaat daarvan zie je hier om je heen.”

Niet alle rassen

De begeleiders bij Dierenpension Matu zorgen ervoor dat de cliënten – sommige met slechts een licht verstandelijke beperking, andere met een meervoudige beperking – hun werk kunnen doen. Gina: “Iedereen werkt en geniet hier naar zijn eigen mogelijkheden en samenwerking staat centraal. Ons credo is: we doen het met z'n allen.” Gina en haar collega's weten alles van diervoorzorging maar in de eerste plaats hebben ze een verzorgingstaak ten opzichte van mensen.

DIERPENSION MATU

Dierenpension Matu is een dierenpension en zorginstelling. Bij deze dagbestedingslocatie – onderdeel van zorginstelling Talant – werken mensen met een verstandelijke beperking. Onder deskundige begeleiding verzorgen zij de honden en katten in het pension. Een deel van de cliënten (zoals de medewerkers met een beperking genoemd worden) werkt mee in het pension, maar er zijn ook cliënten die simpelweg komen genieten van de dieren. Hun werk bestaat voornamelijk uit aaien, knuffelen of kijken. Bij dierenpension Matu kunnen zo'n 28 honden en 12 katten gehuisvest worden. www.matu.talant.nl

De pensionhonden en -katten die in Gorredijk komen logeren, moeten honderd procent sociaal zijn. Het is een vereiste dat ze goed kunnen met soortgenoten maar ook ten opzichte van mensen moeten ze lief en verdraagzaam zijn. “Niet alle hondenrassen zijn hier welkom,” zegt Gina, “en als we een nieuwe hond opnemen willen we die eerst even observeren. Hoe gedraagt hij zich in de soms best hectische omgeving hier in het pension? Hoe reageert hij op de ongecontroleerde bewegingen die sommige cliënten nu eenmaal maken? Wat doet hij als er een rolstoel op hem afrijdt? Inderdaad is het niet aardig om te discrimineren op basis van ras, maar dat doen wij dus wel. Vechthondenrassen maar ook bijvoorbeeld Rottweilers, die kunnen we hier niet hebben.”

Blij van

Gina kan de mooiste verhalen vertellen over hoe de medewerkers bij Dierenpension Matu ('cliënten') opbloeien door, floreren dankzij, en gelukkig worden van honden en katten.





Mensen die nauwelijks contact legden met de wereld om hen heen, maar nu hele verhalen vertellen tegen een kat. Cliënten die een stuk eigenwaarde terugkregen dankzij hun werk in het pension. Iemand die uit zijn schulp kruipt na knuffelen met een hond.

“Dankzij hun werk hier hebben onze cliënten een plek midden in de samenleving”, zegt Gina. “Er komen klanten over de vloer, ze hebben een stuk verantwoordelijkheid naar de dieren toe, ze doen belangrijk werk! Daar groei je van, maar vooral de dieren zorgen ervoor dat onze cliënten soms naast hun schoenen lopen van trots. Het is echt heel gaaf om tot de ontdekking te komen dat een hond naar je

luistert of dat een kat jou lief vindt. Dieren houden je een spiegel voor. Als jij op de goede manier omgaat met een kat, of rustig ‘zit’ zegt tegen de hond, is het heel mooi om te ervaren dat de kat bij je komt of dat de hond inderdaad gaat zitten. Daar leer je niet alleen van: daar word je blij van.”

Onder de mensen

Gina vertelt dat veel klanten juist kiezen voor opvang bij Matu omdat ze het leuk vinden dat hun dier iets voor de cliënten van deze zorginstelling kan betekenen. “Een ander voordeel is dat de honden hier niet de hele dag in een kennel zitten. Ze lopen rond in onze huiskamer, zijn de hele dag onder de mensen en bij de andere honden. Pas 's avonds om acht uur gaan ze hun kennel in, tot de volgende ochtend. We hebben hier ook losloopvelden en de meeste honden worden 's ochtends aan de riem uitgelaten. Juist het feit dat de honden de hele dag in contact zijn met mensen, vinden veel van onze klanten een groot voordeel.”

Zoals je bent

Gina: “Onze cliënten leren niet alleen hoe je voor een hond of een kat zorgt, maar ook hoe mooi het is om van een dier te houden. Wij zorgen hier ook voor een aantal seniorhonden, die wonen blijvend bij Dierenpension Matu. Laatst overleed onze eigen Berta. Zij was een kruising Sint-Bernard aan wie alle cliënten verknocht waren. Er hebben hier toen meer tranen gevloeid dan je kunt tellen. Natuurlijk is dat naar en verdrietig maar aan de andere kant heeft het ook iets goeds. Om te zien hoe veel onze cliënten van die hond gehouden hebben. Want inderdaad: bij ‘houden van’ hoort soms ook afscheidnemen en verdriet. Wij zien hier mooie dingen gebeuren tussen dieren en mensen en ik denk dat dat met name komt door de wijsheid van dieren: die nemen je zoals je bent.” ←

