



In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere manier dichterbij de burger brengen.

Melkveehouder Rob Denissen verraste de aangrenzende nieuwbouwwijk door grond in bruikleen te geven voor een moestuin. We zijn in: **Heukelom**.

TEKST FLORUS PELLIKAAN

## Doorgeschoten groenten als verbinder



Naar grappige anekdotes hoeft melkveehouder Rob Denissen (47) uit Heukelom niet lang te zoeken. In de vijf jaar tijd dat hij een stuk van 300 vierkante meter grond in bruikleen geeft aan de groep Buurtmoestuin Oisterwijk, heeft hij al van alles meegemaakt. 'In het voorjaar beginnen de mensen vaak heel enthousiast. Maar als de tijd van oogsten nadert, is iedereen op vakantie. Er staat dus nogal eens wat doorgeschoten groente', vertelt hij met een glimlach.

'Maar de gezamenlijke tuin is ook geen productietuin, het is vooral een sociaal ding en daarin voorziet het heel goed.'

Vijf jaar geleden had de groep Buurtmoestuin Oisterwijk bouwrijpe grond van de gemeente bemachtigd tegenover de boerderij van Denissen. Door een onevenredige laag zwart zand en onjuiste grondbewerking voorzag de veehouder echter een teleurstellende afloop voor het initiatief. 'We hebben ze toen de grond aangeboden. Men had nooit verwacht dat een boer dit zou doen.'

Denissen runt zijn Piet van Meintjes Hoeve in Heukelom tegen de

nieuwbouwwijk van Oisterwijk aan, onder de rook van Tilburg. Hij staat op het punt een nieuwe stal te bouwen en vindt het contact met burgers daarom van groot belang. 'Het levert echt heel veel goodwill op; van burgers, maar bijvoorbeeld ook van de gemeente. Er komen hier nu mensen die we anders nooit waren tegengekomen. Dat helpt ons in de verkoop van onze zuivel, maar het geeft ook meer begrip voor wat we in de landbouw doen.' Overigens is de moestuin niet het enige initiatief van Denissen. Hij organiseert ook clinics en inspiratiesessies en is erg actief op social media, zoals op Twitter als @koeienrob.

Zeker wanneer de koeien naast de moestuin weiden, krijgt Denissen leuke reacties. 'Ik loop er op zaterdag wel eens naar toe voor een praatje. Dan blijkt dat burgers echt niets weten van grond bewerken. Toen ze hier begonnen, staken ze de graszode van de grond en legden het op hopen in plaats van dat ze het onderspitpen. En het omspitten lijkt soms meer op het graven van een gat.'