



In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere manier dichterbij de burger brengen.

Een Schotse hooglander adopteren of liever een melkkoe? Op de Biesboschhoeve mag je zelf kiezen. Met de boot leggen we aan in: **Drimmelen**.

TEKST INGE VAN DRIE

Met de boot op bezoek bij **de adoptiekoeien**



Alleen met de boot is de Biesboschhoeve te bereiken. Midden in Nationaal Park De Biesbosch, op het eiland De Vischplaat, ligt het bedrijf van Jan, Nancy en zijn ouders Jan en Ellie Saarloos. En hoewel ver van de bewoonde wereld, leggen de veehouders uit Drimmelen graag verbinding met burgers. 'Wat is er nou mooier dan je passie delen met mensen die geïnteresseerd zijn', stelt Ellie Saarloos. 'Kalfjes voeren bijvoorbeeld, daar geniet ik van; ik doe het niet alleen omdat het nu eenmaal moet. Mensen kijken er vaak ook van op dat ik alle kalfjes bij naam ken.'

Al snel na de lancering van 'Adopteer een koe' in 2001 sloten de Brabantse veehouders zich aan bij het initiatief. 'Adopteer een koe was voor ons een mooie manier om de kloof tussen boer en burger te verkleinen. Mensen hebben echt wel interesse, maar ze weten vaak weinig. Soms moeten we uitleggen dat de melk warm is en dat we de koeien ook in het weekend melken.'

Voor vijftig euro per jaar kunnen burgers een koe adopteren. Meer

dan 120 koeien – de familie Saarloos heeft 45 melkkoeien en 170 Schotse hooglanders – zijn inmiddels geadopteerd. 'Mensen kunnen kiezen of ze een melkkoe willen of een Schotse hooglander. Een melkkoe is wat aalbaarder, daar kiezen gezinnen vaak voor.' Drie keer per jaar nodigt de familie Saarloos, die ook een camping runt en Biesboschvlees verkoopt, haar adoptievrienden uit om een bezoek te brengen aan hun koeien. Ook een rondvaart door de Biesbosch hoort daar bij. 'Zo'n dag is een feestdag. We zorgen voor iets lekkers bij de koffie en chips en een pilsje op de terugweg.' Als een koe afgevoerd moet worden, schrijft Ellie de adoptievriend aan. 'Dan bied ik gelijk een ander dier aan, het liefst uit dezelfde familie. Een kalfje van de koe bijvoorbeeld of een tante.' Ook stuurt ze drie keer per jaar een nieuwsbrief. 'De kunst is om dat leuk te brengen. Pas hadden we de Schotse hooglanders herverdeeld over de eilanden. Een aantal dieren zwom tot twee keer toe terug. "De koeien staan nu met 2-0 voor", schrijven we dan.'