

DE NAAM IS

'Vuvuzela'

LILIUM



Vuvuzela is helemaal geen Zuid-Afrikaans instrument. De fabriek ervan staat in China.

Tekst: Arie Dwarswaard

Fotografie: René Faas

Met enige regelmaat wordt de Nederlandse taal verrijkt met nieuwe woorden. Aan het eind van het jaar verschijnen er lijstjes met het woord van het jaar. In 2010 swingde heel vrolijk het woord vuvuzela de kranten binnen. Het was hét woord van het wereldkampioenschap voetbal dat in die zomer werd gehouden in Zuid-Afrika. Het eerste WK op het Afrikaanse continent bracht gelijk ook een woord uit dat gebied mee. Helemaal nieuw was het woord overigens niet. In 2009 schreef Willem Vissers in de Volkskrant al over de vuvuzela. Hij omschreef het ding als een lawaaitrompet. Tijdens de Confederations Cup die in 2009 in Zuid-Afrika werd gehouden, dook de vuvuzela voor het eerst op. Wat was het? Een instrument van minstens 60 centimeter lang met aan het uiteinde een kleine beker. Wie op zo'n instrument blaast, kan geluid produceren dat tot 130 decibel gaat. Als een grote groep er tegelijkertijd op blaast, valt al het andere geluid volledig weg. Commentatoren klaagden in 2009 al over de herrie, maar de FIFA verbood de vuvuzela niet. Dat juist een longiflorumlelie deze naam heeft gekregen, is mooi. Een tulp met die naam zou niet passen, een iris ook niet. Maar deze aanwinst van De Jong Lelies, met zijn licht opstaande bloemen die de lof-trompet steken, draagt de naam 'Vuvuzela' met ere. Groot voordeel: de bloem zwijgt.

