



In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkvee-houders die hun sector op een bijzondere manier dichterbij de burger brengen.

Een verblijf op Hoeve De Meeuw zorgt ervoor dat buitenlandse toeristen het traditionele beeld van een boer op klompen bijstellen. Te gast in: **Schellinkhout**.

TEKST INGE VAN DRIE

‘Zó spannend om koeien op te halen’



De een rijdt met een Porsche van meer dan twee ton het erf op, de ander komt gewoon op de fiets. De hooiberghutten van Jaap en Monique Visser-Elshof trekken een divers publiek. Drie jaar geleden zetten ze op hun erf vier hooiberghutten neer. ‘Met een douche, wc, keukentje en goede matrassen. Voor kamperen is het superluxe.’ Geld verdienen was niet hun belangrijkste drijfveer toen Jaap en Monique zich drie jaar geleden aansloten bij de Vereniging Hooiberghutten. ‘Je moet het vooral leuk vinden. Als dat zo is, dan komen de verdiensten vanzelf. Het voelt voor mij ook niet als werken, maar het kost wel veel tijd.’

Alle gasten krijgen een rondleiding over het bedrijf, dat 90 melk-koeien telt. Soms in het Nederlands, maar ook in het Duits of Engels als dat nodig is. Want ook buitenlandse toeristen weten inmiddels de weg naar Schellinkhout te vinden. Niet alleen Europeanen, maar ook gasten uit India, Californië en Israël logeerden al in Schellinkhout. Via sites als die van Booking.com en Airbnb – waar Monique

vanwege de goede recensies zelfs de kwalificatie ‘superhost’ kreeg – leggen ze eenvoudig contact met de melkveehouders.

Een verblijf op Hoeve De Meeuw zorgt ervoor dat toeristen hun traditionele beeld van een boer en boerin op klompen bijstellen. Met eigen ogen zien ze dat Jaap en Monique er alles aan doen om goed voor hun dieren te zorgen. ‘Ik sta ook wel eens voor FrieslandCampina in de supermarkt, maar op het bedrijf zelf is het zoveel leuker en gemakkelijker om uit te leggen wat we doen. Neem die discussie over kalf bij de koe. Als we vertellen dat we onze kalfjes het liefst zelf opvoeden, omdat we daar zulke relaxte koeien van krijgen, dan hebben ze daar meteen begrip voor.’

De gasten mogen helpen bij het voeren van de kalfjes, een kijkje nemen bij het melken of de koeien ophalen. ‘Ik haal ’s zomers wel eens met vijftien man de koeien op. Voor ons is dat heel gewoon, maar voor onze gasten is dat echt speciaal. Dan hoor ik ze zeggen: “Ik heb nog nooit koeien opgehaald, ik vind het zó spannend”.’