



In deze rubriek reizen we van Aduard naar Adinkerke. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere manier dichterbij de burger brengen.

In de luwte van de stad Antwerpen ligt de hoevewinkel van Guido en Veronique De Nocker. Kruibeke is de volgende halte op weg in het Vlaamse landschap.

TEKST ANNELIES DEBERGH

## Selfies maken bij de koeborstel



'De meest populaire plek om een selfie te nemen op mijn bedrijf is op de voergang, met de koeborstel op de achtergrond. Als boer had ik zoiets nooit verwacht.' Guido De Nocker (53) moet erom lachen. 'Als koeien onder de koeborstel staan, dan zie ik de bezoekers altijd meegenieten.' Hij vindt het meteen tekenend voor wat hij zelf zo leuk vindt aan dagelijks consumenten op het erf krijgen. 'Die verwondering van burgers en daar dan zelf betekenis aan kunnen geven; dat vind ik het mooiste aan mijn vak.'  
Dagelijks krijgt de hoevewinkel van Guido De Nocker en zijn vrouw Veronique wel tientallen mensen over de vloer. Enkel op zondag blijven de deuren dicht. 'We hebben vaak bezoekers die ook buiten openingsuren proberen langs te komen. Het vraagt soms moeite om uitgelegd te krijgen dat er meer werk is dan alleen de hoevewinkel. Ook het voorbereiden van alle producten en het gewone werk rondom de koeien vraagt onze aandacht en onze tijd. Dat lijken klanten niet altijd te beseffen.'

De hoevewinkel is een uitgelezen kans om het verhaal van de landbouw dichterbij de burger te krijgen, vindt Guido. Hij maakt ook als bestuurder in meerdere organisaties tijd en ruimte vrij om begrip bij de consument en draagvlak voor de landbouw te creëren. 'Ik sta er nog altijd versteld van hoe weinig burgers af weten van de sector. Dat geldt voor kinderen, maar net zo goed voor ouderen.'  
De hoevewinkel is niet het enige afzetkanaal voor de eigen geproduceerde zuivelproducten. De authentieke karnemelk, boter en yoghurt maar evengoed de platte kaas of kwark vinden hun weg naar een netwerk van buurtwinkels in Antwerpen en omgeving. Op het eigen erf zijn het vooral de klanten van de hoevewinkel die voor reuring zorgen. 'Gelukkig heb ik ook een stressbestendige dierenarts', grapt Guido. 'Als midden op de dag een witblauwe zoogkoe kalft, dan staat er binnen de kortste keren bezoek in de stal om de keizersnede en de handelingen van de dierenarts te volgen. Hier gebeurt bijna geen enkele keizersnede zonder publiek.'