

# Het ideale bedrijf van *Rowan Phillips*

BD-Jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar ideale bedrijf. Rowan Phillips (28) beschreef eerder zijn ideeën (in DP2011-4), over groenteteelt in Nederland. Hij doet nu seizoenswerk in de snoei en pluk van hoogstamfruit en werkt mee op De Lepelaar in Noord-Holland. In Ecuador onderzocht hij hoe hij zijn kennis en vaardigheden daar kan toepassen. Goudse Kaas maken kwam als beste optie uit de bus. De Ecuadorianen vinden het lekker en er is voldoende melkvee. *Tekst: Rowan Phillips / Foto: Gabriela Jaramillo*

Ik kom vanwege mijn dochter al jaren in Ecuador. Ik ben me gaan hechten aan het land waar ze geboren is. Het prachtige land tussen Colombia en Peru bestaat uit vier klimaatzones: Het Amazone bekken, het Andes gebergte, de Pacifische kust en de Galapagós eilanden. De biodiversiteit is immens. De hoofdstad Quito ligt in de Andes, op 2800 meter hoogte. De nachten zijn daar koud en overdag is de zon fel. Een klein stuk naar beneden, op ca. 2200m in de nabijgelegen valleien, is het klimaat zachter en subtropisch. Daar wil ik graag mijn bedrijf beginnen omdat bijna alles er kan groeien. Koffie, avocados, sinaasappels, maar ook 'gewoon' prei, boerenkool en aardappels.

De valleien rond Quito zijn dicht bevolkt dus

een groot stuk land kan ik wel vergeten, dat is daar ook peperduur. Met een klein bedrijf van hoogstens een paar duizend m<sup>2</sup> moet je creatief zijn! Ik heb plannen voor een kleine kaasmakerij om de Goudse kaas in Ecuador te introduceren. Ik heb vorig jaar een stuk kaas van De Vijfsprong meegenomen en ze vonden het daar allemaal heerlijk. De melk kan uit de streek gehaald worden en we kunnen lokale veehouders dan deel laten maken van de coöperatie. Zij krijgen een meerwaarde voor hun melk en wij kunnen aan de weg timmeren met Goudse kaas.

Een andere manier om een bestaan op te bouwen in Ecuador is met ecotoerisme. De meeste toeristen komen aan in Quito en gaan dan door naar de jungle, de kust en de

Galapagós eilanden. Terwijl er ook heel veel te zien is rond Quito zelf. Er zijn prachtige valleien en bergtoppen en het is allemaal wat minder warm en broeierig dan in de laaglanden. Een plek om op adem te komen. Op een klein bedrijf met tuinbouw, fruitteelt en een kaasmakerij kan ik wat bijverdienen met een camping en een bed and breakfast.

Het zijn mooie ideeën maar hoe kan ik die realiseren? Ten eerste moet ik nog meer ervaring opdoen in het maken van kaas, hier in Nederland. Kaas maken is niet eenvoudig en de spullen zijn vrij duur. Dus ten tweede zal ik geld moeten sparen en lenen. Ten derde zoek ik de samenwerking met lokale ondernemers daar, zoals veehouders, groentetelers, restaurants, winkels en met non-gouvernementale organisaties zoals Ekorural, die werken aan rurale ontwikkeling en innovatie in die regio. Het eindresultaat is 'het ideale bedrijf' met kaasmakerij, tuinbouw en fruitteelt, een camping en wie weet nog een eetcafé, winkel en bed and breakfast. De plannen zitten nog in de beginfase. Ik blijf voorlopig nog in Nederland, wat ook een prachtig land is! ☺