

Het ideale boerenbedrijf van ...

Jorrit Et Sarah Alberts

BD-Jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar ideale bedrijf. Jorrit (28) en Sarah (27) Alberts starten een bedrijf in Duitsland. *Tekst en foto: Jorrit en Sarah Alberts*

Als je afdaalt richting het zuidwesten van Duitsland, kom je in het Bundesland Rheinland-Pfalz. Vanaf de snelweg rij je nog een klein stukje tussen wat bergen door en kom je in het dal waar onze boerderij ligt. De grond is hier altijd gangbaar bewerkt en er was de afgelopen jaren niet veel leven meer op het erf. 'Klostergut Hahnerhof' roept om nieuwe energie! Wij zijn sinds kort de trotse eigenaren van deze boerderij. En dit is waar onze droom werkelijkheid wordt. Eigenlijk realiseerden we ons afgelopen week dat we al lang aan onze droom werken, sinds we elkaar op Warmonderhof hebben ontmoet. Wonend in een caravan met onze twee kinderen, hebben wij op veel bedrijven gewerkt waar we van alles hebben geleerd. Van melkvee tot vleesvee en van melk tot kaas. We zijn klaar voor de volgende stap.

Waar moet je beginnen? Afgelopen week had de wind een aantal pannen in de nok omhooggeduwd en moesten we onverwachts met ons dak aan het werk. Gelukkig hadden we nog dakpannen. Jorrit stond op het dak, maar dit was toch gladder dan gedacht. Dan maar via de binnenkant de nok inklimmen. Het gat zat weer dicht. De volgende dag ontdekten we op een ander dak ook een gat, maar die dag moesten we naar Nederland terugreizen. Die reparatie staat nu op de planning, samen met het verbouwen van ons woonhuis, en klaarmaken van het weiland voor ons eerste kalf en de paarden.

Hoe onze zuivelboerderij er in de toekomst uitziet? Van onze melk maken we heerlijke zuivel en kaas. Onze koeien hebben mooie hoorns op hun kop en lopen tussen de bossen op graslanden die al jaren gras zijn. De weides zijn rijk aan heerlijke kruiden die je terug proeft in de kaas. Onze kalveren mogen bij de moeders blijven lopen tot ze geen melk meer nodig hebben. Geen koe, kalf of os gaat zomaar naar de handel. Ze blijven op het bedrijf tot ze oud genoeg zijn om er een mooi stukje vlees van te laten maken. Iedereen is altijd welkom op onze boerderij om de kalfjes te knuffelen, de varkens te aaien en een heerlijke kop koffie te drinken in onze hofwinkel. Hier kunnen bezoekers terecht voor onze eigengemaakte producten en die van naburige boeren. Na een mooie ochtend op de boerderij keert men tevreden weer huiswaarts. Wij werken en wonen niet alleen op de boerderij. We hebben een betrokken team van medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. Samen organiseren wij de dagelijkse gang op de boerderij. De seizoensfeesten worden met veel belangstelling bezocht en een gezellige avond rond het kampvuur mag hierbij niet ontbreken. ☺

Gaan je handen kriebelen om ons mee te helpen met het bouwen aan deze droom, een bloeiend, levendig bedrijf waar mens, dier en plant zich goed voelen en zich kunnen ontplooiën? Stuur een mailtje naar jorritalberts@hotmail.com



