

PARADIJSELIJKE CARAÏBEN...

Kleurrijke koralen, exotische vissen; wat kan de Caraïbische zee toch mooi zijn. Niet zo vreemd dat talloze toeristen jaarlijks naar de ABC-eilanden komen om te dui-

ken. Om bijvoorbeeld te kijken naar deze koraalduivels die zwemen bij Bonaire. Met wat fantasie lijken het buitenaardse vogels. Pas bij nadere beschouwing zie je

dat niets klopt aan deze foto. Op de achtergrond zie je geen koraal maar een roestige metalen pijp die enigszins is begroeid. Links liggen een drankfles en verfromfaaid

koffiebekertje. Dolfi Debrot, DLO-onderzoeker bij Imares, publiceerde onlangs een telling van de hoeveelheid zwerfvuil die je rondom de Nederlandse Antillen op de zeebodem vindt. Per vierkante kilometer zijn dat zo'n 2700 voorwerpen van menselijke makelij. Meer dan elders. Het gaat hierbij vooral om flessen, blikjes en verpakkingsmateriaal, maar ook om autobanden en wc-potten. Vooral de plastics zorgen voor vervuiling, al zijn de ecologische gevolgen van grote voorwerpen nog onduidelijk. De foto zet je echter dubbel op het verkeerde been. Die fraaie koraalduivels horen hier namelijk helemaal niet thuis maar in de Stille Oceaan. De exoot ontsnapte waarschijnlijk uit aquaria in Florida en verspreidt zich nu razendsnel. 'Prooien vrezzen hem niet en predatoren zien hem niet als voedsel,' zegt Debrot. 'Het is echt een heel groot probleem.' 📍 RR



FOTO: ERIK MEESTERS