

Buitenlandse excursie naar Schotland

Maandag

Op 7 juli, na enkele stressvolle perikelen, was de Buitex 2014 naar Schotland een go! Vanaf Schiphol vlogen we naar Glasgow, waar onze chauffeur ons zou opwachten. Bij de landing zagen we een super-de-luxe busje aan komen rijden en we zaten al te grappen hoe vet 't zou zijn om dat busje te krijgen. Eenmaal op het ophaalpunt konden we onze ogen niet geloven, dit super-de-luxe busje was inderdaad voor ons! Onze chauffeur Ian, een grote kerel met een extreem Schots accent, begroette ons en ging al snel op pad. We moesten deze avond naar Oban waar we in een hostel verbleven. Aangezien we vrij laat in Oban aan kwamen zijn we fish and chips gaan halen, na wat geflirt met de dame en heer achter de balie was het tijd deze op te smikkelen. Ons viel meteen op waarom veel mensen hier zo zwaarlijvig zijn, de vis en friet waren zo vet dat het vet door de doos heen lekte... De avond sloten we af met een borrel in de lokale Irish pub, jaja in Schotland.

Dinsdag

In de ochtend is het tijd om te vertrekken naar het Ocean Explorer Centre voor een lezing van de Scottish Association for Marine Science (SAMS). Prof Kenny Black vertelde over zijn model waarin de interactie tussen milieu en aquacultuur beschreven wordt, vooral het zeeluisen probleem werd behandeld. Dr Adam Hughes hield een praatje over de toekomst van de aquacultuur in Schotland en hoe deze zich ontwikkeld.

Na deze lezingen was het tijd het Ocean Explorer Centre te bekijken, een museum over onderzoek op zee. De lunchvrouw verzorgde een heerlijke lunch en met volle buikjes reisden we af naar Fort William waar we Marine Harvest bezochten. Marine Harvest is een van de grootste "seafood" bedrijven en richt zich vooral op zalm. In Loch Leven liggen verschillende kooien vol zalm. We kregen een rondleiding langs de kooien en door de schuren. Van alles werd verteld over het proces. Zo worden de zalmen in 16 maanden tot 5 kg opgekweekt en is er een lage mortaliteit van 4%, met deze cijfers is deze kwekerij erg goed bezig. Ze experimenteren op het moment met de inzet van lipvissen tegen zeeluisen. Zeeluisen zijn een groot probleem voor de zalmkwekers want ze worden resistent tegen de huidige bestrijdingsmiddelen. Lipvissen eten de luizen van de zalmen en bestrijden zo infecties, op het moment zijn 4% van de vissen lipvissen en dit schijnt te werken. Na het bezoek aan de kwekerij bezochten we de verwerkingsfabriek. Hier zagen we hoe snel de vis verwerkt werd.

De avond werd afgesloten in een karaokebar in Fort William. Naderhand raakte 4 deelnemers hopeloos verdwaald en hebben





door menig tuin gestruind om rond een onmenselijk tijdstip terug te keren naar het hostel.

Woensdag

Op de woensdag bezochten we Loch Ness en Urquhart Castle. Dit was vooral een relax dagje, even bijkomen van de afgelopen twee nachten. Nederland moest deze avond spelen voor het WK, dus oranje was een aanwezige kleur. Zelfs een klein Schots jongetje droeg het volledige tenue van Nederland, we voelden ons geliefd.

Na Loch Ness gingen we op weg naar het hostel in Rattray, bij Peterhead, voor een welverdiende nachtrust.

Donderdag

Vandaag was het vroeg op staan. 7:00 werden we verwacht op de traditionele vismarkt in Peterhead. Hier wordt niet met een veilingklok gewerkt maar schreeuwen de kopers en verkopers naar elkaar om duidelijk te maken wie wat gekocht heeft. We waren verbaasd over de hoeveelheden vis die per dag binnen komen. Na de vismarkt bezochten we ook "port control" waar ze alle schepen de haven binnen en uit begeleiden. Ook mochten we op de reddingsboot kijken, dit sprak enkele deelnemers zeer aan en we hoopten stiekem dat een schip zou stranden zodat we mee mochten. Naderhand kregen we nog een rondleiding van lokale (oud-) vissers die ons de geschiedenis vertelde en rondleidde door het museum. Na de gratis lunch, Schotten zijn echt aardig!, kregen we een rondleiding door de verwerkingsfabriek

van "Sustainable Seafoods Peterhead LTD." Hier leerden we meer over de verwerking van gevangen vis. We vertrokken naar het hostel in St. Andrews waar we ons klaar maakten voor weer een avond stappen.

Vrijdag

Vrijdag gingen we St. Andrews in en hebben lekker koffie gedronken in een barretje, deze was toevallig net verkozen tot beste bar van de UK. Aangezien we lan en onze bus gedag hadden gezegd, gingen we met het OV naar Anstruther en bezochten het Visserij Museum. Naderhand vervolgden we onze busreis naar Edinburgh waar we midden in het centrum verbleven voor twee dagen. Uiteraard werden meerdere bars en clubs bezocht.

Zaterdag

We bezochten Deep Sea World waar we een rondleiding achter de schermen kregen. Dit was achteraf niet zo heel spannend maar uiteraard hebben we mooie vissen gezien.

Zondag

Zondag 13 juli vertrokken we om 13:55 terug naar Nederland. Het was een geweldige Buitex en iedereen heeft zich kostelijk vermaakt. We willen het Wageningen University Fund bedanken voor hun bijdrage en de leerstoelgroep Aquaculture and Fisheries voor hun inzet om zo de Buitex een groot succes te maken.

*Met spetterende groeten,
Aquarius*