



Lyme als beroeps- ziekte erkend

Twee weken geleden hoorde ik dat een collega moest afzeggen voor een vergadering omdat Lyme weer de kop op stak. Al meer dan een jaar is hij ernstig ziek. Gisteren belde ik met een vriendin die nu inmiddels twee maanden thuis zit zonder energie. Oorzaak: Lyme derde stadium. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook u kent ongetwijfeld mensen in uw directe omgeving die Lyme hebben opgelopen. Kerngezonde mensen die als gevolg van een simpele tekenbeet uitgeschakeld worden. Je bent er mooi klaar mee.

Wist u dat Nederland wereldwijd koploper is wat betreft het aantal ziekte van Lyme gevallen, dat in tien jaar tijd het aantal mensen met Lyme verdrievoudigd is en dat het aantal teken dat lokaal besmet is met de Borrelia bacterie op kan lopen tot 50%? Ondanks deze zorgwekkende situatie gaat het op veel punten nog mis met de aanpak van het probleem. We begrijpen de ecologie van de teek en de Borrelia bacterie nog niet, we controleren ons

zelf en onze kinderen niet binnen 24 uur na bezoek aan een tekengebied (vooral bos en tuin), de medici hebben veel moeite om de diagnose te stellen, over de juiste medische behandeling bestaan zo mogelijk nog meer onduidelijkheden en over andere ziekteverwekkers in de teek is nog minder bekend. Ook vanuit de werkgevers is er vaak onvoldoende aandacht voor preventie. Zeker voor bedrijven en instellingen die in de groene sector werkzaam zijn vind ik dit onbegrijpelijk. Het gevoel van urgentie ontbreekt blijkbaar nog. Ik heb de hoop dat dit eindelijk gaat veranderen nu een rechter in Zeeland Lyme als een beroepsziekte erkend heeft. Een agent van de veldpolitie moet een schadevergoeding van zijn werkgever krijgen voor gederfde inkomsten. Het is trouwens nog afwachten hoe groot de schadevergoeding gaat worden. De uitspraak heeft mogelijk ook consequenties voor eigenaren van natuurgebieden, campings en bungalowparken. In hoeverre zijn zij verantwoordelijk voor de gezondheidsrisico's die bezoekers aan die gebieden lopen? Ondertussen vraag ik u om alert te zijn. Het tekenseizoen komt er weer aan. Sterker nog, zelfs gedurende de kou in de eerste weken van het jaar werden toch al enkele tekenbeten gemeld op natuurkalender.nl. Dus zelfs midden in de winter is het opletten geblazen.

Arnold van Vliet
arnold.vanvliet@wur.nl
www.natuurbericht.nl / www.natuurkalender.nl



foto's RIVM