

...en het is zeldzaam!

Het nieuwe ras van het jaar is het Veluws heideschaap. Dit ras is al eeuwenlang te vinden op de heidevelden van de Veluwe. Veel plezier met het lezen over en kijken naar dit ras. Annick heeft er dit keer een vrolijk plaatje bij gemaakt.

Veluwse heideschappen zijn geen gewone witte schapen. Dat zie je al aan de kop. Kijk maar op de voorkant van Zeldzaam Huisdier. De neus van dit schaap is geen wipneus en niet recht, maar een beetje gebogen. Dat noemen we een ramshoofd. Daardoor ziet het schaap er voornaam uit.

Het Veluws heideschaap heeft een roze, gebogen neus



Waar zijn de kuddes?

Boswachters hebben nu ontdekt dat heideschappen toch wel handig zijn. Ze eten het gras op en de kleine struikjes die tussen de heideplanten groeien. Zo blijft de heide mooi. En het is leuk voor de toeristen om een kudde met een herder te zien. Op de Veluwe grazen acht kuddes en er is er zelfs een in Overijssel. In het voorjaar hebben de schapen lammetjes. Ga maar eens kijken bij een van de kuddes. Je leest erover op de websites op bladzijde 9.



Lammetjesdag in Loenen

Meestal lopen Veluwse heideschappen in een grote kudde met een herder op de hei. Dan gaan ze op zoek naar eten. Een plukje gras, een struikje, een kruidenplantje of

een lekkere paddenstoel. Dat doen ze ook in de winter. Gelukkig blijven ze warm door hun dikke vacht. Ze hebben geen kleine krulletjes waarmee ze achter takken kunnen blijven hangen. Ze hebben een soort uitgezakte pijpenkrullen. Even trekken en een tak glijdt er als een kam doorheen.

Wist je dat?

Schapen zijn 's nachts in een schaapskooi. Daar ligt veel schapenpoep in. Vroeger schepten boeren dat op en gooiden dat op hun akkers. Daar ging het graan beter van groeien. Maar toen kunstmest werd uitgevonden, hadden ze de schapen en hun poep niet meer nodig. Zo werd het Veluws heideschaap zeldzaam.

