

‘Nog heel wat zendingswerk te

Zelf is Rose-Marie Gerritsen, hoofdredacteur van OnzeEigenTuin, dol op bloembollen. Haar eigen tuin staat er vol mee. Als ze een wandelingetje in de buurt maakt, valt haar op dat lang niet iedereen zo bollenminded is. OnzeEigenTuin is dan ook nog lang niet uitgeschreven over wat je allemaal met bloembollen kunt doen.

Tekst: Monique Ooms
Fotografie: René Faas

Het tuintijdschrift OnzeEigenTuin kent een rijke historie: het blad bestaat inmiddels al zo'n zestig jaar. Het verschijnt eenmaal per kwartaal in een oplage van 12.000 stuks. "Het grootste deel van onze lezers is abonnee, een klein deel koopt losse edities bij de boekhandels in Nederland en Vlaanderen", vertelt Rose-Marie Gerritsen. "Wij hebben zelfs abonnees in Duitsland. Het is een blad dat met zorg en heel veel plezier wordt gemaakt." Het blad telt per editie 48 pagina's. "Het aantal advertentiepagina's is beperkt, de focus ligt op de redactionele informatie." Opmerkelijk is de cover: die toont stevast een tekening, schildering of collage, gemaakt door een kunstenaar.

LIJFBLAD

Gevraagd naar het doel van OnzeEigenTuin formuleert Rose-Marie: "Wij willen serieuze, onafhankelijke, licht kritische informatie geven aan zowel amateurs als professionele tuiniers en mensen die in tuinieren geïnteresseerd zijn. Wij houden ons niet bezig met hypes en trends. We constateren ze wel, maar lopen er niet achteraan, wij richten ons meer op verdieping. Ons motto is: 'Het lijfblad voor lezende tuiniers'.

Veel lezers bewaren ons blad, het dient vaak als naslagwerk." OnzeEigenTuin heeft - anders dan de naam doet vermoeden - meer te bieden dan verhalen over tuinieren. "Ook artikelen over kunst, cultuur, tuinhistorie en landschap komen aan bod. Wij proberen ons onder andere te onderscheiden door verhalen te brengen die je niet in andere bladen of op internet vindt.

.....

‘Op de Floriade in Venlo vond ik de bloembollen er niet echt uitspringen, dat was een gemiste kans’

.....

Zo willen wij onze lezers laten kennismaken met nieuwe aspecten en informatie waarvan je denkt: wat leuk, dat wist ik nog niet. Ons informatieaanbod is dus breed, je kunt er als lezer van alles uit halen. Vaste auteur Wim Meulenkamp weet bijvoorbeeld alles over historische tuinen en parken. Hij schrijft daar prachtige

verhalen over die je niet snel ergens anders zult lezen."

Artikelen over bloembollen zijn een vaste waarde in het tuinmagazine. "De eerste artikelen over bloembollen in ons blad werden onder andere geschreven door Mien Ruys, tegenwoordig zijn dat Rita van der Zalm en Jacqueline van der Kloet. Bloembollen zijn niet weg te denken uit ons blad, ze vormen een van de aspecten van de tuin, net als vaste planten en heesters." Rose-Marie is zelf een groot liefhebber van bloembollen, dat is duidelijk af te zien aan haar tuin die op het moment van het interview een bloeiend voorjaarsfeest is. "Ik heb van alles staan: dahlia, canna, knolbegonia, crocosmia, krokus, sneeuwkllokje... Ook mijn collega's op de redactie zijn erg geïnteresseerd, dus we schrijven er met plezier over. Wij benadrukken in onze artikelen dat een tuin in alle seizoenen mooi kan zijn, dus ook aan het eind van de winter en in het vroege voorjaar. Daar zorgen de bloembollen voor. Trek dus niet die gordijnen dicht, maar geniet van dat heerlijke uitzicht."

BELOFTE

De invalshoeken van de bollenartikelen zijn divers. "Soms duiken we in de historie - hoe is de bloembol in Nederland terechtgekomen? - dan weer schrijven we over toepassingen, en om lezers te inspireren zoomen we in op verrassende combinaties met vaste planten. Daarmee weken we lezers ook los van het oude beeld van bloembollen, met groepjes van een soort in perkjes bij elkaar. Hoewel dat ook zijn charme had in die tijd, worden bloembollen tegenwoordig op een natuurlijke manier geïntegreerd in de totale beplanting in de tuin." Hoewel de meeste lezers van OnzeEigenTuin wel weten hoe ze bloembollen moeten planten - 'we hoeven niet te schrijven dat het puntje van de bol naar boven moet' - brengt het tuin-



verrichten met bloembollen'



Rose-Marie Gerritsen is dol op bloembollen: 'Je kunt elk jaargetijde genieten van je tuin'

blad ook praktische verhalen over bloembollen. "Dan leggen we in een paar stappen de basis uit, en laten we zien wat het eindresultaat is. Dat is een mooie belofte voor het werk dat je nu doet: voor bloembollen moet je wel een

beetje geduld hebben. Dat je geen instant succes hebt, maakt het voor mij juist leuk, maar dat geldt niet voor iedereen. Wij wijzen op de mogelijkheid van bloembollen-op-pot; die kun je - als ze uitgebloeid zijn - alsnog in je tuin

planten. Dan heb je volgend voorjaar in elk geval iets bloeiends in je tuin."

Rose-Marie beschouwt Keukenhof als een belangrijke inspiratiebron voor de toepassing van bloembollen in de tuin. "Daar kun je goed zien wat er allemaal mogelijk is en nieuwe ideeën opdoen. Keukenhof is dan ook een dankbaar adres om op te nemen in onze uitjes voor lezers. Ook wijzen we onze lezers op de bollenroutes in het voorjaar, die zijn zeer de moeite waard." Enige jaren geleden organiseerde het blad een dahliakeuring voor lezers, inclusief een verkiezing van de favoriete dahlia. "Dat was een succes, ook op die manier stimuleer je de belangstelling voor bloembollen."

BIOLOGISCH

De redactie van OnzeEigenTuin heeft tijdens beurzen en evenementen volop contact met haar lezers. "Het aardige van die momenten is dat we ze dan kunnen vragen wat ze wel en niet bevalt in het blad, waarover ze vooral willen lezen en welke invalshoeken hen aanspreken. Dan blijkt er onder andere een grote behoefte te zijn aan praktische informatie, bijvoorbeeld over snoeien en planten." Over haar eigen informatiebehoefte merkt Rose-Marie op: "Ik blader graag door een blad als BloembollenVisie. Er staan genoeg interessante artikelen in waar wij informatie uit kunnen halen. Wat ik nog wel een beetje mis, zijn de artikelen over de biologische teelt: hoe staat het daar nu eigenlijk mee? En waar kunnen consumenten die biologische bollen kopen?" Sowieso mag de sector zich wel wat meer laten zien, vindt de hoofdredacteur. "Op de Floriade in Venlo vond ik de bloembollen er niet echt uitspringen, dat was een gemiste kans." Het valt haar ook op dat maar weinig tuinbezitters iets met bloembollen doen. "Zo jammer; er valt nog heel wat zendingwerk te verrichten. De sector mag daarin wat minder bescheiden zijn."

