

Michael Roads: 'Als boer

Wie is Michael J. Roads?



Boerenzoon Michael J. Roads was vanaf 1958 akkerbouwer in de buurt van Cambridge, met zijn vrouw Treenie, en trok in 1964 naar Tasmanië om een melkvee bedrijf te starten. Ze schakelden om naar biologisch en oriënteerden zich in methoden van spirituele groei. In 1976 verkochten ze hun bedrijf. In de periode dat ze bij de Findhorn gemeenschap 'Homeland Foundation' in New South Wales verbleven, maakte Michael een intensieve groei door en kon hij de geest van de natuur zelf ('Pan') ontmoeten. Later vestigde hij zich als metafysisch onderzoeker, schrijver en raadgever in Queensland. Michael reist de wereld rond om over zijn leerweg te vertellen, afgewisseld met perioden thuis waarin hij telkens weer nieuwe boeken schrijft.

Op de website michaelroads.nl is informatie te vinden over zijn ervaringen, zijn lezingen en de vele boeken die hij schreef, zoals *Door de ogen van liefde*, *Een met de natuur* en *Gesprekken met de natuur*. Een citaat: *'There is no force in the universe greater than love. It can end conflict, heal the sick, inspire courage, bring prosperity and hope, and draw together the most unlikely companions in a bond of trust and unity.'*

De Engelse boer Michael J. Roads (1937) emigreerde in 1964 naar Tasmanië. Het boeren bleek voor hem een gevecht te zijn, een gevecht 'met alles'. Spirituele ervaringen brachten hem op een nieuw spoor. Eind april vertelde hij zijn verhaal in Nederland. Jan Diek van Mansvelt was erbij. *Tekst: Jan Diek van Mansvelt*

Op een avond lag Michael Roads op zijn rug naar de lucht te staren. Plotseling hoorde hij hoe intens de stilte was. Hoog boven hem circelde een arend. Wow. Wat een vleugels. Verzonken in bewondering bleek ineens dat hij met de arend mee naar beneden keek. Wat een uitzicht! Maar ook: wat een enorme kloof tussen enerzijds een landbouw die het leven liet en anderzijds de natuur die leven schonk.

Zo begon zijn leven vol metafysische ervaringen: de bovenzinnelijke wereld bleek toegankelijk. Je hoefde alleen maar door de 'poort' te gaan – je stoffelijke hulsel 'even' achter je te laten. Vol vertrouwen dat je 'daar' vragend rond kon reizen, en ook weer veilig in je levende lichaam terug kon 'onder' duiken.

met je voetstap de aarde bevruchten'

Op zoek naar een landbouw die aansloot bij de natuur, schakelde Michael zijn melkveebedrijf in Tasmanie om naar biologisch. Hij leerde zichzelf de mest in de winter uit te rijden, waar de wormen eronder floreerden. De collegae reden hun mest 'gewoon' in de herfst uit, zoals ze altijd al deden, ooit in Engeland. Maar hier was de herfst kurkdroog, zodat de mest hier wormloos verdroogde. Maar daar keek niemand naar. Zijn burenvonden hem gek; overheid en industrie isoleerden hem zoveel mogelijk. Bah, 'organic'. Een wervelbreuk bracht hem enkele jaren later over de rand van de dood. Opgegeven in het ziekenhuis. Maar na een klein half uur lang bleek hij toch nog terug te kunnen. Hij ging weer ademen, zijn hart ging weer kloppen. Wat had hij veel gezien en beleefd op zijn hemelse tocht.

Overall waar hij komt ziet hij hoe vast mensen nog in hun lijf zitten opgesloten. Zelfs de vraag wat er 'daar buiten' te ervaren is, zijn zij vergeten. Net als hij dat vroeger was. Hij ziet nu dat we eigenlijk energie zijn (bedoelingswezens), afgedaald in een materiële omhulling die ons houvast geeft op aarde. Met de bedoeling om, zeker als boeren, licht in de aarde te brengen met hulp van de

planten en dieren. Land-bouwen, de aarde verlichten, verrijken met helende energie. "Als boer met je voetstap de aarde bevruchten", zegt hij dan ook.

Sinds 2012 ziet Michael een golf verwarrende nieuwe energie naar de aarde toe komen, met een nieuwe frequentie. Alsof een heel hoog wezen zich met de aarde verbindt om haar verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Wie wil kan meedoen: liefde en positiviteit uitstralen naar alles om hem of haar heen. Een van zijn liederen heeft als tekst: 'I love you, yes I do'.

Zoek je eigen weg. Ga je eigen gang. Luister naar je hart. Laat je linker hersenhelft even rusten. Wat je uitstraalt komt weer bij je terug: boosheid, jaloezie en angst. Maar liefde en vertrouwen ook. Kies wat je wilt. Praat met de natuur en alles wat leeft, ook met de elementen. Deel je positieve energie en je goeie raad. Zorg dat ze elkaar ook kunnen ervaren, beluisteren, verzorgen en beminnen.

'Liefde is geen gevoel, maar een scheppingskracht'; vrouwen staan daar eerder voor open dan mannen. Ze zijn er minder bang voor.

Een stier stond 'per ongeluk' niet vast. Bijna

had hij een vriend dood gedrukt als Michael er niet zonder te denken tussen was gekomen, met een kracht die hij van zichzelf niet kende. Dit bracht hem nieuw inzicht. In die stier ontmoette hij – terugblikkend – een menselijke ziel, die via de groepsziel van de stieren in deze stier was geïncarneerd om zijn vriend en hem iets te leren. Elk een heel eigen les. Voor Michael was dit de aanleiding en mogelijkheid om in zijn herinnering 46 jaar terug te gaan naar de koeien die hij had gemolken. Om hen te bedanken voor hun geduld en incasseringsvermogen; hun toewijding aan zijn persoon, door dik en dun.

Toen ik hem na afloop van zijn lezing vroeg hoe hij de BD zag, bleek hij enthousiast over haar voortrekkersfunctie en haar notie van wezenlijkheid – die van de natuur, van de levende wezens op het bedrijf en de bedrijfsindividualiteit als 'hoger' wezen. Maar hij schrok ook dikwijls van de heftige linkerhershelft-benadering van de BD: "Boekjes-BD. Zielloze toepassing van voorschriften. Krampachtig vasthouden aan de realiteit van 1924. Heb jezelf meer lief als boer(in), dan kan je meer liefde schenken. Boer met je hart, zonder je verstand te verliezen." ☺