



Superinteressante stage in **China**

Hebben jullie varkens thuis, ga je dat overnemen?

We hebben varkens gehad, maar twee jaar geleden zijn we overgegaan op akkerbouw en loonwerk. Varkens waren toen financieel niet aantrekkelijk. Mijn broer zit al in het bedrijf. Ik weet niet of ik met varkens verder wil, maar wil je het overnemen, dan moet je minstens hbo hebben, zegt ons pap. Het was voor hem een hele omslag om de varkens weg te doen, hij is van oudsher varkensboer.

Hoelang ben je voor je stage in China geweest? Waarom China?

Tweeënhalve maand. Ik was in het tweede jaar zes weken op stage geweest in Denemarken. Dan ga je niet al naar de VS bijvoorbeeld, maar eerst naar een EU-land om te kijken of je dat aankunt. Canada ligt het meest voor de hand als je een stage buiten de EU zoekt. Maar ik denk dat China een goed land is voor de toekomst. Het leek me wel een uitdaging.

Hoe ging dat in zijn werk?

Ik had aan het begin van het schooljaar geïnformeerd bij bedrijven of ze contacten hadden in China. In mijn eentje, want verder was er in de klas geen belangstelling voor China. Het gaat niet vanzelf, je moet er achteraan zitten: 'hoe zit het nou?', maar dan weten ze wel dat je serieus bent. Ik

had ook een mailtje naar Topigs gestuurd, een Nederlands bedrijf voor genetica van varkens, met internationaal vestigingen. Zo kwam ik in contact met Henk Janssen van Topigs, hij doet Azië. De stage op de varkensfokkerij was uiteindelijk van april tot in juni. Dat was in Qingdao, ergens tussen Beijing en Shanghai.

Hoe zat je daar?

Ik kon tijdens de stage niet veel van het bedrijf af, ook vanwege het risico van insleep van infecties en ziektekiemen. Ze zijn streng op de hygiëne. Maar het is een groot complex waar je alles hebt. Slapen, eten, sporten. Ik heb er veel gepingpong en ook basketbal gedaan. Er werd voor ons gekookt, drie keer warm. De eerste week had ik spierpijn in mijn vingers vanwege de eetstokjes. We zaten er met een 35 man. Er kwamen soms nog mensen langs en ik ben naar beurzen en vergaderingen elders in China geweest. Op het eind van de stage heb ik twee weken rondgetrokken met Erik, een HAS-student, die ook in China stage liep. Ik kende hem niet voordat we elkaar tegenkwamen in Beijing, maar we zijn alletwee van boerenafkomst. Dan sta je toch met een bepaalde nuchterheid in de wereld.

Wat deed je?

Ik heb sop's gemaakt, *standard operating procedures*. Doel was een efficiëntere organisatie van de

werkzaamheden. Het bedrijf draait er nu ongeveer een jaar. Ik heb eerst in kaart gebracht wat er precies gebeurt, in het kraamhok, met voeding en vaccinatie. Met een Engelsman van Topigs heb ik gekeken welke veranderingen er in de sop's zouden kunnen om het werk efficiënter te maken.

Hoe deed je dat?

Ik keek toe bij het werk, ik maakte foto's en ik beschreef het. Er werkten daar alleen Chinezen, communicatie was soms wel lastig, maar een aantal sprak Engels. 's Avonds als ik klaar was met werk, ging ik Engelse lessen geven. Die werden druk bezocht, dat vonden ze leuk. Dan ging het ook over Nederland en liet ik de foto's zien van thuis.

Wat heb je er geleerd?

Ik heb op veel vlakken geleerd, zowel sociaal als vaktechnisch. Het was superinteressant om de varkenshouderij zo te zien. Hier is vanzelfsprekend dat alles automatisch gaat, maar daar kom je er achter hoeveel een varken eet, want je moet zelf de zak dragen; de Arboret hebben ze er nog niet uitgevonden. Mijn beoordeling? Ik kreeg een 8 voor het verslag. Ze vonden het wel mooi, een leerling die zo gemotiveerd was, en het was voor het eerst dat er iemand van de school op stage ging naar China.

Contact met thuis?

Ja, via social media met vrienden en via mail met school en ook met Topigs hier in Nederland. Mijn ouders? Die zeiden: je moet gaan, nu kan het nog. Ze hebben me volop gesteund.

Had je geen culture shock?

Toen ik uit het vliegtuig stapte en ik niks kon lezen of vragen, voelde ik wel een domper. Ik was in veel landen geweest, maar nog nooit echt buiten Europa. Bovendien gaan de meeste van ons op stage met anderen of dicht bij anderen. Ze zoeken dan elkaars bedrijven op. Maar het was echt erg leuk om daar rond te lopen, over de Chinese muur bijvoorbeeld. Dan ben je ook zelf een bezienswaardigheid en maakt iedereen foto's van je.

Hoe is je Chinees nu?

Dat weinige wat ik wist, zakt snel weg. Maar ik heb nog wel contact. Ik denk dat ik na de studie niet meteen het bedrijf thuis inga. Eerst bijvoorbeeld bij andere bedrijven werken, misschien wel in China. ■



JOOST DERKS (20) Volkel

School

Helicon Opleidingen MBO Den Bosch

Opleiding

Veehouderij varkens, vierdejaars

Volgend jaar

CAH Vilentum in Dronten

Bijbaantje

Bedrijf thuis: na school, in weekenden en de vakanties

Hobby's

Tennis, scouting (al 14 jaar, nu leiding over de welpen), thuis werken

Thuis

Twee zussen, één broer, ik ben de jongste

Favorieten

Muziek: Flogging Molly, tv: Flodder; krant: Brabants Dagblad; film: *Lock, stock and two smoking barrels*; gerecht: chinees en erwtensoep van ons mam

Karakter

Sociaal, precies, positief, avontuurlijk en ondernemend; geen stadsmens, ik waardeer de vrijheid en de gemoedelijkheid van leven in een dorp