

Het gaat te ver om een hoog beginsel als eerbied voor het leven, dat in zijn ware beteekenis inderdaad een hoofdpijler der menschelijke samenleving is, op overdreven sentimenteele wijze ook op het dierlijk leven toe te passen. De tragedie van de oude juffrouw in mijn straat, die de gedachte niet kon verdragen haar zich steeds maar vermeerderende poesenfamilie naar den poesenhemel te verwijzen, eindigde onlangs met overbrenging van de juffrouw naar een gesticht, terwijl de gemeentelijke ontsmettingsdienst aan de verdere liquidatie van het geval te pas kwam. Zoo dacht de samenleving over genoemden „hoofdpijler”, aldus opgevat.

En moet het den onbevooroordeelden buitenstaander niet wat komisch aandoen, als de boschbouwer, die zelf bv. het konijn te lijf gaat met kruut en lood, klemmen, calcid en ander vergif, den jager min of meer als een „public enemy” voorstelt, terwijl toch enkel de heeren het niet eens zijn over de keuze der dieren, die wél en die niet zullen worden gedood. Een wederzijds beter begripen zou menig misverstand in deze kunnen wegnemen.

Ik meen dan ook, juist om de houding, die een deel der boschbouwers hier te lande ten opzichte van de jacht aanneemt, te moeten blijven betreuren, dat onze boschbouwopleiding, door zijn afzijdigheid in deze, niet de voorwaarden schept voor een breeder inzicht in de materie en voor een jagersgebied ten goede ten aanzien van de toestanden op jacht- en jagersgebied. Ook uit artikelen in Tectona blijkt nu en dan, dat in Indië het hierbedoelde gemis soms eveneens wordt gevoeld.

UIT DE DAGBLADEN.

Algemeen Handelsblad, 17 April 1935.

SPOORHOUT-QUAESTIE.

Rapport der commissie gereed gekomen.

(Van onzen correspondent).

's-Gravenhage, 16 April.

Naar verluidt is de commissie uit de Tweede Kamer, welke indertijd is ingesteld om de gestes van de N.V. Spoorhout ten opzichte van de Nederlandsche Spoorwegen te onderzoeken, thans met haar arbeid gereed. Haar rapport kan binnenkort tegemoet worden gezien.
