

Maar „meervoudige doelstelling”, indien juist toegepast, bant deze vooringenomenheid uit. Het toekomstige succes van de bosbouwers en de bijdrage die hun beroep levert tot het welzijn van onze landen, moge afhangen van ons antwoord op de behoefte aan een uitgebalanceerd gebruik van de rijkdommen van onze bosgronden.

Mogen wij nu en altijd, werkzaam zijn in het belang van het land dat wij dienen.

---

## REDE OP DE PLENAIRE EINDZITTING

door

SHRI V. S. RAO

*Inspecteur-Generaal van het Staatsbosbeheer van India  
Hoofd van de Delegatie van India*

---

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de secretaris, zeer geachte gasten, dames en heren. Ik spreek uit naam van de volkeren van het Verre Oosten. Maar geografisch is India noch het Verre Oosten, noch het Nabije Oosten. Het neemt een tussenplaats in en vormt als het ware een brug tussen het Nabije en het Verre Oosten.

Deze verwijzing naar de geografische ligging brengt mij de opmerking van een gedelegeerde in de gedachten, gemaakt op één van de vele hartelijke ontvangsten die ons te beurt vielen op onze reis langs de Westkust. Hij betreunde de sombere voorspelling van de dichter, dat het Oosten het Oosten en het Westen het Westen was en dat die twee elkaar nooit zouden ontmoeten, terwijl in feite het Oosten en het Westen elkaar op deze tocht op zo'n prettige manier hebben ontmoet. Hij zou zich echter niet zo ongelukkig hebben gevoeld als hij de volledige tekst van dit couplet had gekend, daar deze luidt:

„O, het Oosten is het Oosten en het Westen is het Westen

[en nooit zullen die twee elkaar ontmoeten,

Vóór Aarde en Hemel eenmaal staan voor Gods grote Rechterstoel;

Maar er is noch Oosten noch Westen, grens noch ras, noch afkomst,

Wanneer twee „sterke mannen” van aangezicht tot aangezicht staan,

[al komen zij ook van de uithoeken der aarde”.

In het licht der ervaring van de laatste jaren moet bij het woord „sterk” natuurlijk niet de nadruk vallen op lichaamskracht, maar op de edeler hoedanigheden van het humane hart en de goedheid van de geest.

Dit bosbouwcongres heeft inderdaad mannen en vrouwen van de uithoeken der aarde bijeen gebracht en gemaakt dat zij zich voelden als leden van één gezin, die streven naar een gemeenschappelijk doel. Er is een oud-Indische gedachte van een omgekeerde Boom des Levens, met zijn voet in de hemel, terwijl zijn uitgespreide takken op deze planeet alle vormen van leven voorstellen. Deze gedachte geeft de wereldsituatie van heden heel goed weer, want het is duidelijk dat het goede van het ene deel der wereld, onontwarsbaar verbonden is met het welzijn van de rest.

Afgezien van het feit dat dit congres ons deze heilzame les meegaf, en

aan elke natie de kans bood te profiteren van de ervaringen van andere volkeren, hebben het congres en de tochten die er tot dusver aan voorafgingen, ons in staat gesteld de edelmoedigheid, hartelijkheid en onvermoeide vriendelijkheid van de Amerikaanse burgers te peilen. Het belooft veel goeds voor de wereld dat een volk, dat door de natuur zo rijk is gezegend door enorme welvaartsbronnen, ook is begiftigd met een groot en edelmoedig hart, dat de materiële voorspoed in evenwicht houdt, ondersteunt en rechtvaardigt. Alle categorieën Amerikaanse burgers, hoog en laag, zijn wij dankbaar voor hun hartelijke, vlotte en omvangrijke hulp aan een ieder van ons verleend. Dankbaar zijn wij de organisatoren van het congres voor de uitmuntende wijze waarop zij alles hebben geregeld, de excursies, de zittingen van het congres en het onderdak.

De boom is voor ons het symbool van eenheid geworden. Het is dan ook een uitstekend denkbeeld geweest het Woud van Internationale Vriendschap te stichten, waarin bomen, die de verschillende volkeren vertegenwoordigen, zijn geplant. Moge dit vriendschapsbos het gebed van de dichter William Watson in vervulling doen gaan:

...de nadering van de goddelijke morgen,  
dat Volkeren als bossen mogen groeien,  
waarin de eik niet het land heeft aan de pijnboom,  
noch de esdoorn de ceder ellende toewenst,  
maar allen in hun ongelijkheid zich vermengen,  
zich verenigen voor één heerlijk doel”.



Afb. 2. Sequoia sempervirens bos in Californië met natuurlijke verjonging van Tsuga (foto J. H. Becking).