

verschijnen. Aan deze regeling kleeft, van de zijde van de afnemers gezien, wel een bezwaar, namelijk dat men zich reeds verbindt tot afname van iets, waarvan men de waarde nog niet weet en de prijs evenmin. Om hieraan tegemoet te komen, zal de bepaling worden ingevoerd, dat iedere abonnee het recht binnen een week na ontvangst van de laatste aflevering deze terug te zenden onder gelijktijdige beëindiging van het abonnement.

Men kan zich thans nog niet voor het zakboekje opgeven. Hierover zullen nog nadere mededelingen volgen, zodra met de aflevering een daadwerkelijk begin kan worden gemaakt.

Personalia

Ir A. W. van de Plassche werd benoemd tot Directeur-Generaal van Landbouw.

Ir J. S. van Broekhuizen te Epse onder Gorssel werd bevorderd tot houtvester bij het Staatsbosbeheer.

IN MEMORIAM Ir J. BOEKESTEIN.

Op 24 September j.l. overleed te Vaassen in de ouderdom van 35 jaar Ir J. Boekestein.

Kort, intens en niet altijd gemakkelijk is zijn leven geweest. Nimmer ging hij moeilijkheden uit de weg en zijn groot gevoel voor rechtvaardigheid noodzaakte hem vaak zijn gehele persoon te geven om vermeend onrecht tot het uiterste te bestrijden. Deze eigenschap en zijn vrijmoedigheid, zo nodig scherp, uitgesproken oordeel over personen en zaken deed hem voor degenen, die hem niet goed kenden, soms wat „autoritair” toeschijnen. Wij, die hem echter beter kenden, wisten dat dit oordeel voortvloeide uit zijn overtuiging, dat met de waarheid nimmer mocht worden getransigeerd en dat hierachter steeds een warm hart voor zijn medemensens klopte.

Zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel verhinderde hem om gerezen moeilijkheden spoedig van zich af te zetten. Zwaarmoedig was hij echter allerminst, want wie hem heeft gadegeslagen in de vreugde van zijn gezin en zag hoe hij genoot van muziek en natuur, weet, dat hij naast de moeilijkheden, die het leven hem bood, ook de vreugden hiervan heeft geproefd.

Voor de Nederlandse bosbouw valt zijn heengaan diep te betreuren. Bijna zes jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven als beheerder van de Koninklijke houtvesterij „Gortel”. Zijn scherp verstand en grote liefde voor alles wat in Gods natuur leefde hebben op zijn werk reeds bevruchtend ingewerkt en ook in de toekomst was van hem veel te verwachten. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Zijn heengaan in de volle kracht van zijn leven te midden van zijn mooie werk dat steeds zijn grote belangstelling had, treft ons bijzonder zwaar en is voor ons moeilijk te realiseren. Wij kunnen slechts in ootmoed ons hoofd buigen en de woorden van zijn vrouw herhalen: „Wij hebben ook dit te leren aanvaarden.” Moge God zich over haar en haar drie jonge kinderen ontfermen.

E. R.