

Toen Jac P. Thijsse weer eventjes herleefde

Op 2 mei j.l. werd voor de eerste maal de Meimaand-Natuurmaand op Texel geopend. Jac P. Thijsse was er bij.

Wie het waren wist ik niet, maar het was wel bijzonder toen die man en vrouw in bijzondere natuurvriendelijke kleding de bus uitstapte. Ze werden gevolgd door hoogwaardigheidsbekleeders die ik ook niet kende. Er moest toch wel iets bijzonders zijn op de Doe en Kijkdag van Staatsbosbeheer waar ik met mijn kinderen naar toe was gegaan.



Ik herinnerde mij het krantje dat op de boot naar Texel door Staatsbosbeheer medewerkers werd uitgereikt: Meimaand-Natuurmaand, een speciale uitgave van de lokale 'Werkgroep Duurzaam Toerisme' van Texel; een groep Texelse organisaties en vrijwilligers die de meimaand als natuurmaand hebben gebombardeerd en een prachtprogramma aanbieden waarin de natuur centraal staat. En daar moest Jac P. Thijsse persoonlijk bij zijn. Dat waren ze dus, de heer en mevrouw Thijsse, in die rare kledij.

Niet raar dat Jac P. Thijsse erbij moest zijn. Texel is er enorm trots op dat hij daar een aantal jaren heeft gewoond en als onderwij-

zer heeft gewerkt. Eén van zijn Verkade-albums is gewijd aan Texel waarin hij schrijft: 'Van alle eilanden is Texel het mooiste en rijkste'. En daar mag Texel natuurlijk best wel trots op zijn.

Het is uiteraard allemaal erg toeristisch opgezet, maar ik heb zelden zo'n groots natuurproject gezien. Een maand lang elke dag vele activiteiten gericht op de natuur en natuurbeleving. Met iedere dag vele excursies van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar ook natuurfilms, lezingen en een verhalen-gedichten en fotowedstrijd, overlevingstochten, huifkartochten en noem-maar-op activiteiten. Kunst, muziek en culinair komen natuurlijk ook volop op het programma voor.

Morgen is de op-een-na laatste dag van onze vakantie week op Texel. Eens kijken wat het programma ons biedt.

Ik denk dat we met zo'n wandeling op het wad behoorlijk in het voetspoor van Jac P. Thijsse gaan. Dat was immers de bedoeling van de Meimaand-Natuurmaand en onze vakantie op Texel.

Mijn kinderen vermaken zich op de Doe en Kijkdag in het Texelse bos prima. Schapen melken is favoriet. Op de terugweg vragen ze ma 'Papa, wanneer gaan we terug?' Dat wordt waarschijnlijk volgend jaar, want de organisatie wil ieder jaar een Meimaand-Natuurmaand.