

# Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift

Oprichter Dr. J. R. Beverluis  
Orgaan van de

Nederlandsche Boschbouwvereniging

---

13e Jaargang

No. 10

October 1940

---

## Oorspronkelijke Bijdragen

REDE VAN DEN VOORZITTER DER  
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING

Prof. A. TE WECHEL.

(UITGESPROKEN TER OPENING VAN DE ALGEMEENE  
VERGADERING, GEHOUDEN TE WAGENINGEN OP  
28 SEPTEMBER 1940).

Dames en Heeren,

Het is juist een jaar geleden, dat wij onze laatste vergadering hielden, in hetzelfde lokaal als heden. Het was toen een zenuwachtige tijd waardoor slechts weinig leden aanwezig konden zijn. Wij hebben toen allen gehoopt, dat binnen niet al te langen tijd de toestanden zoodanig zouden veranderen, dat wij weer op de gebruikelijke wijze in grooter aantal zouden kunnen samenkomen ter bespreking van boschbouwaangelegenheden en voor het houden van een leerzame en gezellige excursie. Overtuigd van het feit, dat deze hoop verwezenlijkt zou worden heeft het Bestuur een programma ontworpen voor een vergadering en excursie op 23 Mei j.l. en daarbij de volledige medewerking verkregen van de Gemeente Amsterdam en van de firma Bruynzeel, voor welke medewerking hier een officieel woord van oprechten dank niet achterwege mag blijven.

Het is helaas anders gelopen, dan wij gedacht en gehoopt hadden en van de vriendelijke en veelbelovende toezeggingen van de Gemeente Amsterdam en de firma Bruynzeel kon geen gebruik gemaakt worden. Nadat de storm over ons was heengegaan hebben wij aan de eventuele deelnemers moeten berichten, dat de vergadering en excursie niet konden doorgaan. Het zij zoo, wij hadden daarin te berusten.

Ook thans zijn de omstandigheden nog niet van dien aard, dat zonder ernstige overweging de najaarsvergadering bijeen geroepen kon worden, maar Uw Bestuur heeft gemeend, dat althans een poging tot het beleggen van onze jaarlijksche najaarsvergadering niet achterwege mocht blijven, aange-

zien geen middel verzuimd mag worden, om te voorkomen dat de band, die ons bindt, zou verslappen. Wij hebben bescht, hoe moeilijk tegenwoordig het reizen is en hoe groot de opoffering is, die de leden zich moeten getroosten om naar Wageningen te komen. Van den anderen kant hadden wij echter het gevoel, dat bij verschillende boschbouwers toch de behoefte bestaat, weer eens samen te komen, om elkaar te spreken, van gedachten te wisselen en zoo mogelijk, eens wat nieuws op boschbouwgebied te hooren. Na rijp beraad hebben wij besloten bij den Procureur-Generaal vergunning tot het houden van deze vergadering aan te vragen en nadat deze verkregen was, de leden op te roepen. Uw Bestuur hoopt, daarmede in den geest van de leden gehandeld te hebben.

Eveneens vertrouwen wij in Uw geest gehandeld te hebben door onze samenkomst, in tegenstelling met de bestaande gewoonte, tot één dag te beperken. Wij meenden dat voor velen het overnachten in een vreemde plaats een groot bezwaar zou zijn en wij achtten het houden van een excursie onder de tegenwoordige verhoudingen praktisch niet mogelijk. Door deze beperking is de dertiende wetenschappelijke cursus in het gedrang gekomen, waartegen overigens de commissie voor organisatie van onze cursussen geen bezwaar gemaakt heeft, mede in verband met de moeilijkheid thans voldoende gezaghebbende sprekers te vinden. Wij verheugen ons echter, dat niettemin de traditie gehandhaafd kon blijven, door het vinden van twee sprekers over een zoo bij uitstek belangwekkend onderwerp als de houtgasvoorziening voor automobielen.

Als ik U dan ook thans een hartelijk welkom toeroep, richt ik mij in de eerste plaats tot onze gasten, en meer in het bijzonder tot de beide sprekers van heden morgen, de heeren de Waard en Houtzagers.

Een zelfde welkom roep ik onze leden toe, waarbij ik niet wil verzwijgen, dat ik mij persoonlijk buitengewoon verheug, dat wij weer eens tezamen en onder ons zijn.

Helaas verloren wij een van onze leden, de heer L. A. Ruys, Rentmeester van Middachten en Kernheim, die op 3 Juli j.l. overleed. De heer Ruys nam geen vooraanstaande plaats in in onze vereeniging, maar was wel van groote beteekenis voor den Nederlandschen Boschbouw. Zijn nagedachtenis zal door ons hoog in eere gehouden worden.

Ons medelid, de heer Mulder, vierde op 1 Augustus j.l. zijn zilveren jubileum als houtvester bij het Kroondomein. Uw Bestuur wenschte hem op dezen dag telegrafisch geluk,

maar het is mij een behoefte hier in ons midden dezen gelukwensch mondeling te herhalen en de verwachting uit te spreken, dat het den heer Mulder gegeven moge zijn, nog tal van jaren in voortreffelijke gezondheid werkzaam te blijven in het belang van het Kroondomein.

Een zelfde mondelinge herhaling van een gelukwensch richt ik tot ons medelid, den heer Jac. P. Thijssse, die op 25 Juli zijn 75ste verjaardag vierde.

Het jaarlijksche overzicht over de belangrijkste gebeurtenissen op boschbouwgebied gedurende het afgelopen jaar werd wederom op de bekende, uiterst verdienstelijke, wijze samengesteld door Prof. Jager Gerlings en zal in het eerstvolgende nummer van ons tijdschrift verschijnen.

Wat de vereeniging zelf betreft, zoo gaat ons pad, zooals U zult begrijpen, thans niet over rozen, hoewel ik gaarne erken, dat ernstige moeilijkheden ons tot op heden gespaard bleven. Zoo stemt het tot verheugenis, dat ons ledental op peil kon blijven, niettegenstaande enkele leden, deels door de tijdsomstandigheden gedwongen waren te bedanken. Hun uittreden werd gecompenseerd door het toetreden van nieuwe leden. Intusschen zij het mij vergund de leden wederom uit te noodigen, geen moeite te sparen om nieuwe leden te winnen, teneinde ook financieel krachtig de toekomst tegemoet te gaan. Het schijnt mij niet zoo heel moeilijk thans opnieuw boschbezitters voor ons vereenigingsleven te interesseeren, nu de belangrijkheid van hetgeen onze bosschen kunnen presteeren zoozeer is toegenomen. Zoo zullen de verhoogde houtprijzen voor velen de belemmering kunnen wegnemen, die nog steeds gezien werd in de voldoening van de contributie voor het lidmaatschap. Tegenwoordig dan, naar mijne meening, de onderlinge samenwerking in den boschbouw nauwelijks hoog genoeg betaald worden.

Tevens moge ik er aan herinneren, dat door goedkeuring van de nieuwe statuten in Maart j.l. de mogelijkheid is geopend, dat donateurs deel van onze vereeniging kunnen uitmaken. Waarschijnlijk zijn er vereenigingen, stichtingen of andere lichamen en wellicht ook natuurlijke personen, die zich geroepen kunnen voelen, als donateur toe te treden tot onze vereeniging. Ook deze aangelegenheid beveel ik in Uwe bijzondere belangstelling aan.

Ons Bestuur bleef gedurende het geheele afgelopen jaar onvolledig, mede tengevolge van het uitvallen van de voorjaarsvergadering. Wij verheugen ons, dat wij straks weer met een volledig vijftal de belangen der vereeniging zullen kunnen bespreken.

Zooals U bekend is kwam de standaarddeeringscommissie met hare werkzaamheden gereed. De nomenclatuurcommissies laten nog steeds op haar rapport wachten, maar de

toezeggingen, dat het binnen niet al te langen tijd verschijnen zal, ontvang ik vrij geregeld.

Spaarzamer zijn de berichten van de commissie voor de samenstelling van een boekje „Het Nederlandsche Bosch”. Misschien is het mij vergund deze commissie in alle bescheidenheid nog eens aan haar bestaan te herinneren.

Wij leven nog steeds onder moeilijke omstandigheden. Veel, van hetgeen wij zouden willen doen, behoort tot de onmogelijkheden en veel moeten wij naar de toekomst verschuiven. Wij voelen echter allen aan, dat wij tezamen moeten blijven en dat meer dan ooit onderlinge samenwerking een eerste vereischte is.

In de overtuiging, dat dit Uw aller meening is, verklaar ik de najaarsvergadering 1940 voor geopend.

---