

cursies en besprekingen, die hun kennis van het Drentsche land zeer veel zal verrijken.

Zooals bekend, is het leiderskamp in de eerste plaats bestemd voor leiders in jeugdorganisaties, voor leeraren, onderwijzers en studenten, terwijl daarnaast een aantal leden van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie van 18 jaar en ouder welkom zijn.

Wie belang stelt in het Leiderskamp schrijve dus spoedig om inlichtingen en inschrijvingsformulieren aan de Secr. van de kampcommissie, Mevr. H. N. Ruinen-De Vos, Nic. Beetsstraat 1, Arnhem.

---

## UIT DE DAGBLADEN.

---

Algemeen Handelsblad, 16 Maart 1935.

### VOORKOMT BOSCH- EN HEIDEBRANDEN!

De heer Westrik, voorzitter van de Veluwsche Boschbrandweer, richt het zeer dringende verzoek tot allen, die in de komende dagen de bosschen en heidevelden zullen bezoeken, om nu het gevaarlijkste tijdstip voor dit natuurschoon — de vroege droge voorjaarsmaanden — er weer is, de uiterste voorzichtigheid met vuur te willen betrachten in bosch en heide.

Indien ooit, dan kan thans één vonk, één sigaretten- of sigareneindje, bunders en bunders van dit landschapschoon in brand zetten en wij kunnen en willen immers ons natuurschoon behouden?

In ons dicht-bevolkte land zijn bosch en heide onmisbaar als ontspanningsterrein, om van de werkgelegenheid, voortvloeiende uit een goed boschbezit, maar niet te spreken.

De boschbrandweren, met hun vrijwilligers — op de Veluwe een 1300 man — hun brandstorens voorzien van telefoon, hun gereedschaps-depôts en auto's om deze snel naar de bedreigde plaats te voeren, ze kunnen nóg zoo goed werken, iedere brand brengt schade aan het natuurschoon, ons aller bezit, teweeg.

---