



De regering speelt een vreemd spel met de bosbouw. Dat doet ze al jaren. Maar dat spel begint nu wat macchiavellistische, wat duivelse trekjes te krijgen. Het lijkt niet helemaal "fair play" meer. En dan moet je extra gaan oppassen.

Nu zijn politieke spelletjes wel vaker niet "fair", of, wat onvriendelijker uitgedrukt, er wordt iemand nogal eens een rotstreek geflikt. Hoewel dan meestal wel de schone schijn wordt opgehouden. Maar de bosbouw is kennelijk zo de schlemiel van het ministerie geworden, dat zelfs dat niet meer nodig is. En dat zou die bosbouw toch eigenlijk niet meer moeten pikken. Enige echte woede, zowel op de overheid als op zichzelf, lijkt niet overbodig. Echte woede. Want beleefde verantwoordiging en vriendelijk-voorzichtige afkeuring hebben we al vaak genoeg meegemaakt in onze vaderlandse bosbouw. Die zijn vertederend, maar volstrekt onschadelijk. Dat weet ook de overheid. Dus moet het anders. Ook daarbij is succes niet verzekerd, maar wel is de kans op een vernederend óndergaan een stuk kleiner! Eerst wat feiten op een rijtje.

De Directie Bos- en Landschaps-

Mat of schaak?

bouw van het landbouwministerie is opgeheven en samengevoegd met de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer. Onder de feitelijke leiding van NMF. Dat kan misschien redelijk gaan; maar onze enige directie is wel verdwenen!

Ons Bosbouwproefstation is weg. Opgeheven. Samengevoegd met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Onder de nieuwe naam: Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. Wij hopen het beste!

Het Meerjarenplan Bosbouw, echt een goed initiatief van de regering, vol met goede besluiten, lijkt een fata morgana te worden. Besluiten zonder een krachtig nieuw beleid. Allerlei verklaringen zijn aan te voeren, maar het feit blijft.

En dan de laatste ramp: de bosbouwsubsidies worden in de komende jaren met maar liefst 30% gekort, en bovendien voor dit jaar plotseling gestopt. Een gigantisch kortingspercentage! Die zou de regering nooit op landbouw of natuurbescherming durven loslaten. Wél op dat kleine broertje, de bosbouw. Die slikt toch wel. Natuurlijk, protesten per nette brief. Maar geen hard, goed georganiseerd, professioneel, gecoördineerd tegenspel. Niet op de barricaden! Edoch, keurige protesten, begripvolle brieven van relatief onbelangrijke groepen sorteren geen effect in de politiek! Zo werkt dat nu eenmaal.

Hoe dan wel?

Door samen op te trekken met aanverwante sectoren uit het bedrijfsleven, sectoren die mede de dupe worden van een slecht bosbouwbeleid van de overheid, sectoren ook (en dat is belangrijk) die elk hun eigen relaties en verdedi-

gers in het Haagse circuit hebben: kwekers, cultuurmaatschappijen, recreatie, houthandel en houtindustrie en alle andere organisaties die, op welke gronden ook, belang hebben bij een goed en betrouwbaar bosbouwbeleid van de overheid. Er zijn bondgenoten genoeg voor de bosbouw en de beseizenaars die zich vertwijfeld afvragen of ze dan altijd in de verdomhoek moeten zitten.

Staat de bosbouw in haar spel met "Den Haag" mat? Ik geloof er niets van. Maar ze staat wel goed schaak! Ze zal op dat schaakbord een uitweg moeten vinden. Maar dan zal ze alle stukken die ze kan inzetten nu eindelijk eens moeten gebruiken! Alle stukken die andere, aanverwante en sympathiserende bedrijfstakken kunnen leveren. Niet alleen met de eigen koning schuiven. Gezamenlijk optreden, gezamenlijke initiatieven naar overheid en parlement, gezamenlijke publiciteit, gezamenlijke PR. Van allen die groot belang hebben bij ons bos en onze bosbouw, vanuit welke invalshoek dan ook.

De bosbouw mat? Nee, maar wel schaak. En de tijdnood is groot!