



Kooitjes van onvermogen

Ik sta in een onverwarmde ruimte gevuld met kooitjes, van de vloer tot het plafond is die ruimte gevuld met kooitjes; het zijn er veel, heel veel. Daarin liggen ze in winterslaap. Ze hebben geen naam maar een nummer, lees ik op een van de kooitjes. Ze hebben wel gemeenschappelijk een naam, een geuzennaam zelfs, het zijn korenwolven. Ze zijn net op tijd voor ploegdriftige boeren en roofachtige predatoren weggevangen uit akkers in het Zuid-Limburgse Heer. In gevangenschap zijn ze zorgvuldig vermeerderd, met de bedoeling hun ultieme uitsterven te voorkomen.

Dit voorjaar zouden de eerste gefokte dieren terugkeren naar veilige speciale reservaten in Zuid- of Midden-Limburg. Maar er waren geen reservaten, dus fokten ze door van 15 naar 135, om dan komend voorjaar te worden uitgezet. Maar in het voorjaar zijn er nog altijd geen reservaten. Niet

één! Volgend jaar zullen de eerste dieren van ouderdom sterven zonder ooit de vrijheid te hebben gezien.

Reservaten. Ja, want de Europese Veldhamster kan in de gangbare landbouw niet langer uit de voeten. Deze reservaten, ieder niet groter dan vijfenveertig hectare, hebben niet veel om het lijf. Dat wil zeggen dat ze niet hoeven te bestaan uit ongeschonden oerwouden, savanna's, toendra's of steppen, maar gewoon uit graanakkers uit grootmoeders tijd. De regering heeft het beloofd aan de Tweede Kamer en aan de Europese Commissie en aan de burgers van Nederland. Aan u en mij. En niet één reservaat, maar wel elf reservaten, onderling verbonden met corridors. En al die reservaten moeten bewoond zijn met hamsters vóór het jaar 2005. Maar de grondprijs is te hoog en onteigening kan wel voor de Betuwelijn, A73 of de IJzeren Rijn, maar niet voor de natuur.

Laat staan voor de korenwolf. En boeren marktconform betalen voor het reservaatbeheer past niet binnen de begroting van het Programma Beheer. Dat zou rieken naar inkomenssteun.

En dus zitten ze daar te wachten in hun kooitjes. Dromend van akkers uit grootmoeders tijd. Toen had nog niemand gehoord van de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern. Ook de eenwording van Europa was nog ver te zoeken.

Als ze wakker worden uit hun winterslaap zullen ze worden uitgezet. Hoe dan ook. Als het niet is in een hamsterreservaat dan wel op de kasseien van het Binnenhof. Of misschien worden ze wel vermaakt tot een bontmantel voor Maxima, zodat ons volk tenminste één keer per jaar haar laatste korenwolven kan aanschouwen, in de traditie van de koningsmantel van hermelijnenbont.