

## In memoriam

Ir. Cornelis Staf 1905-1973

Een man van uitzonderlijk formaat

Als je alles kunt, moet je ook alles doen:

**De heer Staf:**

Minister van oorlog

Directeur Generaal van de Landbouw

President-Directeur van de Koninklijke Nederlandsche

Heidemaatschappij

President-Commissaris van de Nationale en Nederlandse Investeringsbanken.

Als je scherpzinnig bent, tot alles bereid en tot in de laatste vezel integer, weet een ieder je te vinden:

**Staf:**

in de Nederlandse Fruittelersorganisatie

in de Nato-Taptoe, in de Floriade.

Als vertrouwensman van het Koninklijk Huis,

als adviseur en commissaris van ondernemingen.

Als bosbouwer geboren, is:

**Kees Staf**

op zijn zestiende bosarbeider,

in de kortste keren Wagenings ingenieur en

in de kracht van zijn leven de grote stimulator en organisator in de Nederlandse Bosbouw.

Hij is de man van de grote lijn en van het technisch

detail. Op het toneel in het Bosschap, de Vereniging

van Boseigenaren, de Heidemaatschappij;

tussen de coulissen medespeler, regisseur, souffleur

en inspirator; achter de schermen steunpilaar,

wegbereider.

Als mens gemakkelijk en prettig, sociaal bewogen,

nuchter:

**Kees**

in het Bestuur van zijn kerk en van "de Braamberg", "Het Dorp",

in ontelbare erecomité's en comité's van aanbeveling.

Steun en toeverlaat voor velen, met tijd voor iedereen.

Een waarlijk helper in de nood.

**Kees**

met zijn fabuleus geheugen, voor namen, gezichten en

situaties. Met zijn onverwoestbaar optimisme en zijn

uitzonderlijk vermogen tot relativeren en analyseren.

Maar ook — in de goede betekenis — de man van

het compromis. Met vrienden onder regeerders en

arbeiders, presidenten en jachtopzieners. Met een

onuitputtelijk arsenaal van anecdotes en grappen.

Zijn in memoriam zou een boek kunnen zijn. Een tijdsdocument van een dynamisch leven in een turbulente periode.



Dankbaar zijn de bosbouwers, die iets tot zich konden nemen van de grote inspirerende kracht die van Staf uitging.

Zij gedenken hem niet met droefenis, maar met blijheid in het hart.

G. Memelink