

# Pleidooi voor *Tilia x europaea* 'Koningslinde' of 'Pallida', de enige échte

De lindeboom is al meer dan 2000 jaar bekend als heilige boom bij de Kelten en Germanen, echt een godenboom. In de vervolgen tientallen eeuwen stond de linde symbool voor bescherming en verbondenheid van de gemeenschap. Onder de linde vonden de belangrijke gebeurtenissen in steden en dorpen plaats en menig huwelijk is er onder gesloten. De Nederlandse lindeboom is een majestueuze boom die honderden jaren oud kan worden, in Bergen staat er een die geplant is in 1643 tijdens de hoogtijdagen van de VOC.

## 'Pallida' zou eigenlijk een vervangende naam worden voor 'Koningslinde'

Waarom waait er in eens zoveel stof op in kwekersland door koningslinde of koningsboom? De koningslinde is maar één soort, terwijl de naam koningsboom nu klaarblijkelijk voor het hele alfabet aan bomen kan staan. In de afgelopen 200 jaar zijn er altijd koningslindebomen geplant en nu gaat het om een Hollandse majestueuze lindeboom of om een kleine Chinese lindeboom. Er zijn als koningsboom ook wel andere soorten geplant, maar die overleefden de koningen met gemak: van Wilhelmina staan er nog bomen en degene verdwenen zijn, stierven niet van ouderdom. De *Tilia henryana* is in Nederland geen lang leven beschoren en groeit niet uit tot een majestueuze boom, ik verwacht dat de henryana's die geplant gaan worden Willem Alexander ternauwernood overleven. Ik kies dan liever voor een goede traditie dan voor een slechte noviteit. De verwarring is bijna compleet met het staartje, welke is de echte koningslinde: is het *Tilia europaea* 'Koningslinde' of mag het ook een 'Pallida' of 'Zwarte linde' zijn?

## Ik kies dan liever voor een goede traditie dan voor een slechte noviteit

De toenmalige Nak-B bracht na de tweede wereldoorlog een onderscheid tussen 'Zwarte Linde' en 'Pallida' en de naam 'Pallida' zou een vervanging worden voor de naam 'Koningslinde' (Pallida komt af van het latijn Pallidus, wat 'bleek' betekent; leden van de koningshuizen in de 17e en 18e eeuw hadden bleke gezichten), maar in de jaren tachtig is er een groepje bomenmensen ontstaan die vindt dat er toch verschil is tussen Pallida en Koningslinde en wordt de 'fout' weer hersteld. Het verschil is maar klein, als volwassen boom zou de 'Koningslinde' een sterkere groeier zijn met een meer smalle, piramidale, puntige kroontop. Dit verschijnsel is uitsluitend op afstand waarneembaar langs de luchtlijn van de bomen.



Ondanks dat de auteur van deze column Herman Mauritz familie is van Jan. P. Mauritz (de opa's van beide heren waren broers) spreekt hij iets verholter over bomen. Wat Herman Mauritz tussen de regels eigenlijk wil zeggen is: 'houd op met die rare Chinese *Tillia henryana* en houd je aan de eeuwenoude tradities die bij een nieuwe koning horen: plant gewoon een 'echte koningslinde'.'

Bij menig kweker gaat het hart sneller kloppen nu er bomen aan de man kunnen worden gebracht, elke gemeente zal er minimaal een planten en haar eigen invulling aangeven met of zonder versierselen. Nu, hopelijk zal niet alleen in elke gemeente een majestueuze echte 'Koningslinde' of 'Pallida' als lindeboom geplant worden, maar in ieder dorp, tot in de kleine kernen aan toe!

Herman Mauritz  
*Herman Mauritz is eigenaar van MABO Boomkwekerijen*